

iedereen

DOKTERS VAN DE WERELD

NR 145
LENTE 2023
TRIMESTRIEEL

Donateursmagazine

Focusdossier /
Tandzorgcampagne:
een gat in je tand,
een gat in je budget?



GENEEST OOK SOCIAAL ONRECHT

Kateryna Kytნიუკჰ

ARTS VOOR DOKTERS VAN DE WERELD

Kateryna Kytნიუკჰ was vijf jaar aan het werk als arts voor Dokters van de Wereld toen de oorlog in Oekraïne uitbrak.

WAT IK DOE?

Toen de oorlog begon, werkte ik al vijf jaar als arts voor Dokters van de Wereld. Ik was werkzaam in Sievierodonetsk, één van de steden gelegen in de frontlinie, in het uiterste Oosten van het land. We verstrekten medische, mentale en reproductieve zorg aan de burgers van deze achtergestoken regio. Tot op 24 februari 2022 alles veranderde.

WAT IK VOEL?

Op 24 februari begonnen de bombardementen en moest ik Sievierodonetsk samen met mijn gezin in allerijl verlaten. Waar vroeger winkels en kraampjes waren, reden mijn kinderen en ik nu door straten met soldaten, militaire uitrusting, kraters en beschadigde gebouwen. De grootste schok was te beseffen dat al onze plannen en wensen, samen met de stad waar we in woonden, werden verbrijzeld. Letterlijk en figuurlijk.

WAT IK HOOP?

Intussen beseff ik dat de toekomst zich afspeelt terwijl je leeft. Mijn kinderen hebben zich aangepast en ik ben kunnen blijven werken als arts voor Dokters van de Wereld. Na een reorganisatie van de projecten en relocalisatie van het team zijn we opnieuw gestart met het verstrekken van medische en mentale hulp. In plaats van ons terug te trekken, zijn we medische noodkonvooien beginnen sturen. Hebben we tientallen zorgcentra en hospitalen gesteund en mobiele teams ingezet die medische hulp verlenen aan mensen die afgesloten zijn van het zorgsysteem. En dat is wat we blijven doen: er blijven staan voor elkaar, totdat deze vreselijke oorlog voorbij is.●

Lees meer over onze projecten in Oekraïne op WWW.DOKTERSVANDEWERELD.BE



“De grootste schok was te beseffen dat al onze plannen en wensen, samen met de stad waar we in woonden, werden verbrijzeld. Letterlijk en figuurlijk.”●

Kateryna ,
Arts voor Dokters van de Wereld

We waren...

Editoriaal

Bij Dokters van de Wereld vechten we elke dag voor het recht op zorg. Ook tandzorg. Uit cijfers blijkt dat geen enkele vorm van zorg zo vaak wordt uitgesteld als tandzorg. Niet uit angst voor de tandartsstoel, wel uit angst voor de tandartsfactuur. Slechts 54% van de Belgen ziet regelmatig een tandarts. Financiële drempels spelen hierbij een cruciale rol.

Daarom zijn we op de Internationale Dag van de Tandzorg in maart gestart met een campagne. Een campagne die een toekomst schetst waarbij tandzorg zo duur is geworden dat mensen hun toevlucht nemen tot tweedehandstanden. Bij de campagne hoort een petitie met concrete voorstellen voor onze beleidsmakers om onze tandzorg opnieuw betaalbaar, toegankelijk én transparant te maken. Ons focusdossier doet het allemaal haarfijn uit de doeken.



We rekenen op uw handtekening, wensen u veel leesplezier en danken u voor uw steun in onze strijd voor meer recht op (tand)zorg. Bedankt! ●

Michel Genet
Algemeen Directeur Dokters van de Wereld

Verontwaardigd

Eind maart sloot de Winteropvang in Antwerpen en belandden bijna 100 mensen zonder papieren terug op straat. Onder hen bejaarden, vrouwen met incontinentie of een stoma. Zij mogen vanaf april niet meer aankloppen bij de daklozenopvang voor een bed.
Ellen Verryt, Coördinator van onze Vlaamse projecten

Blij

Op 21 maart huldigde Dokters van de Wereld in Anderlecht een nieuw geïntegreerd wijkgezondheidscentrum in. Vanaf nu kunnen hier lokale en kwetsbare Brusselaars terecht voor toegankelijke zorg en andere multidisciplinaire (psycho-) sociale diensten. Zo bieden we elke patiënt een totaalbegeleiding op maat. In samenwerking met het **Brussels Gewest, Citydev, Solidarimmo en EFRO**

Trots

Eerder deze maand verscheen de eerste reeks aanbevelingen van het Wetenschappelijk Comité dat onze abortuswetgeving evalueert. In de tekst werden de aanbevelingen van Dokters van de Wereld expliciet vermeld en overgenomen. Een belangrijke stap waardoor kwetsbare vrouwen zonder toegang tot zorg in de toekomst eindelijk toegang zullen krijgen tot abortus in ons land.
Céline Glorie, Referent seksuele en reproductieve zorg bij Dokters van de Wereld

Inhoud van Nr 145 / Lente 2023



België
P.6



Syrië & Turkije
P.4-5



Mobilisatie
P.12

Wie maakt dit magazine?

Redactie: Emmy Deschuttere - **Eindredactie:** Muriel Gonçalves, Myriam Cherroud, Elise Cartuyvels - **Vertalingen:** Myriam Cherroud, Iso Translation
Grafische vormgeving: Françoise Albertyn - **V.U.:** Michel Genet - **Foto's:** Olivier Papegnies, Becoming, Médecins du Monde Syrië. Dokters van de Wereld - Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel - +32 (0)2 225 43 00 info@doktersvandewereld.be - www.doktersvandewereld.be. Dokters van de Wereld ondertekent de Ethische Code van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF). Dit houdt in dat de schenkers minstens jaarlijks geïnformeerd worden over de bestemming van de verworven fondsen.





TURKIJE, ANTAKYA

In **onze vaste medische post** verzorgen we slachtoffers van de aardbeving. Daarnaast trekken onze **2 mobiele teams** met artsen, psychologen en verpleegkundigen naar de mensen in moeilijk bereikbare of afgelegen gebieden.



In **SYRIË** zijn we actief in **5 verschillende plekken** (zie kaart). Onze teams helpen gewonden in **8 door ons beheerde zorgcentra** in Afrin en Idlib. In Idlib ondersteunen we **een tiental hospitalen** met 500 chirurgische kits.



In **ALEPPO, HAMA, AFRIN EN IDLIB** verstrekken **onze mobiele teams** medische hulp en medicatie. Als het nodig is begeleiden we patiënten naar andere hospitalen. Daarnaast zorgen we voor de **distributie van hygiënekits** (zeep, afwasmiddel...) en **winterkits** (dekens, warme kledij...).

“De bevolking zit in een shocktoestand. Mensen kunnen niet vatten dat ze alles kwijt zijn. Zij hebben nood aan een luisterend oor en aan gesprekstherapie met ervaren therapeuten.”

Asli Göknur Soysal, coördinator Noodinterventies voor Dokters van de Wereld, Hatay





Syrië & Turkije

Werken in het puin

Na de aardbevingen in Turkije en Syrië op 6 en 20 februari kwamen bijna 50.000 mensen om het leven en raakten meer dan 100.000 mensen gewond. Sindsdien bood Dokters van de Wereld hulp aan meer dan 5000 slachtoffers. Een overzicht van onze impact op het terrein.

De humanitaire context

Meer dan 2 maanden na de ramp hebben heel wat mensen nog steeds nood aan medische hulp, geneesmiddelen, drinkwater, dekens, warme kleding en hygiënekits. Daarnaast vertonen veel slachtoffers tekenen van angst en posttraumatische stress. In Noord-Oost Syrië, waar na 12 jaar oorlog 4,1 miljoen mensen afhankelijk zijn van humanitaire hulp, is de situatie uitermate zorgwekkend. ●



Met de steun van



Er is een acute nood aan **medisch materiaal en medicatie**. Daarom hebben we 1400 medicatiekits uitgedeeld aan onze patiënten in Turkije die bv. kampen met cardiovasculaire of chronische ziekten. In Syrië deelden onze teams 1000 babykits uit (luiers, melkpoeder...) aan Syrische families.



**Help ons helpen,
doe een gift!**



De heropbouw na de aardbeving zal nog erg lang duren. Help ons helpen, doe een gift op ons rekeningnummer **BE26 0000 0000 2929** of via **www.doktersvandewereld.be**.

EEN GAT IN JE TAND, EEN GAT IN JE BUDGET? / Dokters van de Wereld lanceert campagne & petitie voor een betere toegang tot tandzorg



Intro

België / Te veel mensen in België kunnen anno 2023 geen tandartsbezoek betalen en moeten aan zorguitstel doen. Met Dented, een fictieve firma die kunstgebitten verkoopt op de tweedehandsmarkt, schetste Dokters van de Wereld een scenario waarbij tandzorg zo duur wordt dat mensen hun toevlucht nemen tot tweedehandstanden. Dokters van de Wereld koppelt de campagne aan een petitie met concrete voorstellen om onze tandzorg betaalbaarder, toegankelijker én transparanter te maken.

Maia, 7 jaar / Vrijdagmorgen, 10.00, Brussel

We bevinden ons in de wachtzaal van het tandartskabinet van Dokters van de Wereld. Maia (7 jaar) en haar zusje van vier stelen de show: “Ik kan tellen in het Spaans” zegt Maya tegen de hele wachtzaal, “¡Uno, dos, très, quatre!” “En daarnaast heb ik een oudere zus van meer dan 20 die werkt met de computer waarop ze tikt met haar nagels.”

Maya en Alexandra zijn hier vandaag samen naartoe gekomen met Mariana, hun mama. Ze zijn vanmorgen met z'n drietjes vroeg vertrokken vanuit het opvangcentrum voor daklozen in Oudergem. Daar zijn ze vier maanden geleden beland nadat Mariana door gezondheidsproblemen haar werk verloor en alleen kwam te staan. Het is in het daklozencentrum dat een arts van Dokters van de Wereld tot de vaststelling kwam dat beide meisjes serieuze tandproblemen hadden.

Vandaag is hun vierde bezoek in het kabinet van Dokters van de Wereld. Maya kan haar geïnfecteerde tandjes en gaatjes meteen door de vrijwillige tandarts laten behandelen. Voor haar vierjarige zusje ziet het er minder goed uit: “Haar tandproblemen zijn zo ver gevorderd dat we haar niet in ons kabinet kunnen helpen”, vertelt Nadine, de vrijwillige tandarts, “We zullen haar daarom begeleiden naar het ziekenhuis.”

Mensen die met vergevorderde tandproblemen bij Dokters van de Wereld aankloppen: het is eerder regel dan uitzondering. Dat beaamt Ann van Immerseel, Medisch Coördinator van het Antwerpse zorgcentrum van Dokters van de Wereld: “Elke week komen in Antwerpen tot vijf mensen met tandproblemen bij ons langs. Vaak kampen ze al een hele tijd met tandpijn maar stellen ze een bezoek bij de tandarts uit omdat ze de middelen niet hebben of simpelweg worden uitgesloten door ons zorgsysteem. Tijdens de eerste screening zien we dan ook vaak vergevorderde aandoeningen met functionele gevolgen op het vlak van kauwen, drinken en pijn.” ●

Wist u dat?

Uit cijfers blijkt dat ook massaal veel ‘gewone’, doordeweekse Belgen, met een job, woning en mutualiteit kampen met moeilijkheden om aan tandzorg te raken. Hoe komt dit?

Mo, 29 jaar / “Praten als het vriest doet mij verstijven van de pijn”

Wie daarover kan meespreken is Mo (29 jaar). We ontmoeten hem samen met dokter An in het Antwerpse zorgcentrum: “Ik kamp al 10 jaar met tandproblemen. De laatste jaren is het zo erg geworden dat ik niet meer functioneer. Ik slaap al vijf jaar verschrikkelijk slecht door de pijn die mij wakker houdt. Vaak duurt het uren voor ik in slaap val. En dan nog word ik per nacht makkelijk zo’n vijf keer wakker van de pijn in mijn aangezicht. Ik kan niets warm of kouds eten of drinken. Als het vriest, vermijd ik gesprekken op straat, de kou doet mij verstijven van de pijn.”

Mo kwam per toeval terecht in het Antwerpse zorgcentrum van Dokters van de Wereld nadat hij mensen op straat aansprak om hulp te vragen. “Eén van die passanten wees mij op het bestaan van Dokters van de Wereld. Hij zei mij dat jullie hier mensen helpen zonder geld of dak boven het hoofd. Ik ben meteen langsgelopen.”

Vandaag is de tweede afspraak voor Mo, die uit schaamte liever anoniem getuigt en zijn gebit verbergt achter een mondkmasker. Eén kant van zijn gebit werd al behandeld, binnenkort pakt een vrijwillige tandarts van Dokters van de Wereld de tweede kant. “Maar het blijft dépannage” zegt An, “Mo heeft zo’n ernstige tandproblemen dat hij in feite een nieuw gebit nodig heeft. Maar dat is onbetaalbaar.”

In de Belgische projecten van Dokters van de Wereld zien we vooral mensen die zich aan de uiterste rand van de samenleving bevinden: daklozen, mensen zonder papieren, Belgen in extreme armoede zonder mutualiteit. Zij zijn de facto vaak uitgesloten van het zorgsysteem en kunnen eenvoudigweg niet langs bij een tandarts. Voor deze uiterst kwetsbare publieken heeft Dokters van de Wereld tandzorgprojecten uitgebouwd in Antwerpen en Brussel (zie kaderstuk p. 11: Wat doet Dokters van de Wereld).

Maar uit cijfers blijkt dat ook massaal veel ‘gewone’, doordeweekse Belgen, met een job, woning en mutualiteit kampen met moeilijkheden om aan tandzorg te raken. Hoe komt dit? ●

Petitie

Onze eisen voor een toegankelijker tandzorg

Onze tandzorg is te duur, niet transparant en te ontoegankelijk. Niet enkel voor de meest kwetsbare inwoners van ons land, maar ook voor de gewone Belg met de pet. Dokters van de Wereld lanceert daarom een petitie. Onze eisen aan de beleidsmakers:

- **De uitwerking van een beleid** dat tandartsen stimuleert zich te conventioneren en zo de toegang tot tandzorg te vergroten
- Een betere terugbetaling van bepaalde essentiële ingrepen die nu buiten de zorgverzekering vallen
- **Informatieplicht over de tarieven**, een gedetailleerd kostenplaatje en de status van conventionaliteit, vanaf het moment van afspraak
- **Zorgen voor een beleid** dat niet langer de allerkwetsbaarste mensen in ons land (Belgen zonder mutualiteit, daklozen, mensen zonder papieren, asielzoekers) de facto uitsluit van tandzorg.

Surf naar:

www.doktersvandewereld.be/dented-is-fake-petitie

en teken mee!



Philippe, bibliotheek-medewerker / “De duurste Snickers uit mijn leven”

“Terwijl ik een Snickers at, brak mijn tand af”, vertelt Philippe, die als bibliotheekmedewerker actief is in het Antwerpse. “Het zou de duurste Snickers in mijn leven zijn.”

Na het voorval met de chocoladereep maakt Philippe meteen een afspraak: “Iemand die ik niet kende, mijn vorige tandarts was kort daarvoor verhuisd.”

Als Philippe aankomt bij de praktijk wordt hij vriendelijk onthaald. De tandarts begint het onderzoek, Philippe wuift de voorstellen voor een ‘groot (en duur) onderhoud’ af en laat de behandeling beperken tot de afgebroken tand. *“Een halfuurtje later stond ik aan de kassa en viel mijn mond open, niet van de pijn maar van het verschet op de factuur.”*

Tijdens het afrekenen blijkt dat Philippe meer dan 232 euro moet betalen via bancontact en verduidelijkt de tandarts pas dan dat hij niet geconventioneerd is (wat betekent dat hij zich niet aan de officiële tarieven en prijzen houdt), en dat hij slechts een klein bedrag terugbetaald zal krijgen. *“Ik heb uiteindelijk met lange tanden betaald. Wat kon ik anders doen? Het was pas achteraf dat ik kwaad werd. Kwaad omdat de tandarts op geen enkel moment de moeite had genomen mij te informeren over wat hij ging doen, wat dat ging kosten en waarom. Om maar te zwijgen dat buiten een kleine pancarte ergens in de wachtzaal, niets werd gezegd over het feit dat hij niet geconventioneerd was. Hoe kan het dat bij de bakker je op voorhand weet wat je zal betalen voor een brood, en bij de tandarts het raden hebt naar het kostenplaatje? Ik vind dit gebrek aan transparantie absoluut niet kunnen en het heeft ervoor gezorgd dat ik mijn vervolgsafspraken heb uitgesteld.”*

Een gat in je tand = een gat in je budget?

De situatie van Philippe is jammer genoeg geen uitzondering. **Het gebrek aan een transparant, helder en gedetailleerd kostenplaatje is in ons land een groot obstakel voor een laagdrempelige tandzorg.** Niet uit angst voor de tandarts, maar wel uit angst voor de tandartsfactuur stellen we een bezoek uit.

Dat die angst niet geheel onterecht is, blijkt uit het aandeel dat we in ons land ‘uit eigen zak’ betalen. Dat bedraagt in ons land 57%, een erg hoog percentage in vergelijking met landen als

Duitsland of Nederland, waar dat percentage slechts 20 à 25% bedraagt.

Hoe komt het dat in een solide zorgsysteem als dat van België, tandzorg zo duur blijkt uit te vallen?

Nijpend tekort aan geconventioneerde tandartsen

Een groot pijnpunt ligt bij het aantal geconventioneerde tandartsen: dat zijn de tandartsen die zich houden aan de tarieven die door de overheid worden voorgelegd. Die groep is de afgelopen decennia steeds kleiner





De reden achter deze lage graad van conventionering zijn complex. Maar feit is dat dit leidt tot een gebrek aan transparantie, zorguitstel en uitsluiting voor wie niet de luxe heeft om een afspraak te maken bij een niet-geconventioneerde tandarts.

Marijke, 63 jaar / “Het begon met één ontstoken tand, dan nog één en nog één”

De Antwerpse Marijke is 63 jaar en werkzaam bij een lokale overheid. Haar zoektocht naar een betaalbare tandarts duurde zo lang dat haar tandproblemen steeds erger werden: “Door de corona verslechterden mijn tanden zienderogen. Het begon met één ontstoken tand, dan nog één en nog één. Toen we weer naar de tandarts mochten, was het een speld in een hooiberg zoeken om een geconventioneerde tandarts te vinden. Tegen dat ik eindelijk iemand vond was het te laat, moesten er vier tanden getrokken worden en had ik een ernstig absces.”

Voor Marijke zorgde het tekort aan betaalbare tandartsen noodgedwongen tot zorguitstel en een verdere degradatie van haar gebit en tanden. En zo zijn we in België met heel veel.

Uit recente cijfers blijkt dat geen enkele vorm van zorg zo vaak wordt uitgesteld als tandzorg. Slechts 54% van de Belgen die zijn aangesloten bij een mutualiteit, gaat regelmatig langs bij een tandarts. Financiële drempels spelen hierbij een grote factor: wie arm is, is tot 70% meer geneigd om drie opeenvolgende jaren niet naar de tandarts te gaan. Geen enkele zorg die zo vaak wordt uitgesteld om financiële redenen dan tandzorg.

Kunnen kauwen, een esthetische ingreep?

Naast het gebrek aan betaalbare tandartsen, het grote uit-eigen-zak-gedeelte en het gebrek

aan transparantie zorgt ook de beperkte terugbetaling van sommige essentiële ingrepen voor verdere zorguitstel en degradatie van het gebit.

Suleiman Juneidi werkt als vrijwillige tandarts in ons tandartskabinet in Brussel en beaamt dit probleem: “Het plaatsen van kronen”, vertelt hij, “is bijvoorbeeld volledig voor de rekening van de patiënt, omdat die ingreep als een esthetische keuze wordt beschouwd. Maar veel patiënten hebben kronen nodig om gewoon te kunnen functioneren en te kauwen, niet omwille van de esthetiek. Voor een beugel van 5.000 euro betaalt

“Een halfuurtje later stond ik aan de kassa en viel mijn mond open, niet van de pijn maar van het verschot op de factuur.”
Philippe

het ziekenfonds dan weer amper 500 euro terug. Ook daar is het te eenvoudig te stellen dat het enkel over esthetiek gaat.”

Dented: tweedehands, maar dan voor tanden

Vanuit deze vaststellingen lanceerde Dokters van de Wereld Dented, een fictieve online tweedehandssite voor tanden en gebitten. Online verschenen ads voor tweedehandsgebitten en -kronen aan een schappelijke prijs. Dit absurde scenario lijkt voor de meesten onder ons een grap maar is het niet voor wie zich geen kwalitatieve tandzorg kan veroorloven. Dat blijkt ondermeer uit het feit dat op enkele dagen tijd 8500 mensen de fake online shop voor tweedehandstanden bezochten voor meer informatie.●

geworden: zo verwierp in 2023 net geen 40% van alle tandartsen de voorgestelde tarievenlijst voor 2023. Dat betekent dat in de praktijk nog slechts de grote helft van het Belgische tandartsenbestand zich houdt aan de officiële, geconventioneerde tarieven. In Vlaanderen is het tekort nog nijpender: in de provincie Antwerpen bijvoorbeeld, loopt het aantal niet-geconventioneerde tandartsen op sommige plekken op tot 60%. Hierdoor telt de provincie minder dan twee geconventioneerde tandartsen per 10.000 inwoners: dat is veel te weinig en brengt de toegang tot tandzorg in het gedrang.

TOEGANG TOT TANDZORG IN BELGIË / **Waar loopt het fout?**



Gebrek aan betaalbare tandartsen

In België: slechts 3 geconventioneerde tandartsen per 10.000 inwoners

In Vlaanderen: minder dan 3 geconventioneerde tandartsen per 10.000 inwoners

In Antwerpen: minder dan 2 (!) geconventioneerde tandartsen per 10.000 inwoners



Te veel uit eigen zak

57,6% van de tandartsfactuur betaalt de Belg uit eigen zak

In Duitsland of Nederland bedraagt dit 'out of pocket'-gedeelte slechts 20-25%



Essentiële ingrepen niet of onvoldoende terugbetaald

Kronen/beugels worden gezien als esthetische ingreep met geen of te beperkte terugbetaling



Gebrek aan transparantie

Het grote zorguitstel in ons land wordt deels verklaard door het feit dat veel Belgen geen zicht hebben op hoeveel hun tandzorg zal kosten. **Een betere informatieplicht en helder overzicht van het financiële plaatje is dringend nodig**

Wat doet Dokters van de Wereld?

De tandheelkunde bij Dokters van de Wereld richt zich op de meest kwetsbare personen. In Brussel maakt de tandartspraktijk deel uit van ons multidisciplinair medisch centrum en in Antwerpen verwijzen we de patiënten door naar vrijwillige tandartsen. Onze gratis tandzorg is voorbehouden aan personen die in grote armoede leven, met speciale aandacht voor wie het meest kwetsbaar is: kinderen, zwangere vrouwen, 65-plussers en personen met een ernstige of chronische aandoening.

In Brussel en Antwerpen zijn vijf vrijwillige tandartsen actief. Gemiddeld behandelen we 500 personen per jaar, met acht à tien consulten per week.



dented

Tweedehands,
maar dan voor tanden.

**GELUKKIG
BESTAAT DENTED
NIET ECHT.**

**LATEN WE VECHTEN VOOR
TOEGANKELIJKE TANDZORG
VOOR IEDEREEN.**

**TEKEN DE PETITIE
DOKTERSVANDEWERELD.BE**



www.dented.be

GETUIGENISSEN /

“tegen dat ik eindelijk een geconventioneerde tandarts had gevonden, moesten 4 van mijn tanden getrokken worden.” Marijke, ambtenaar

“wie arm is heeft tot 70% meer kans om 3 jaar na elkaar niet naar de tandarts te gaan.”
Studie Christelijke Mutualiteiten

“bij de bakker weet je toch ook hoeveel een brood kost? waarom is dat bij tandzorg zo moeilijk?” Philippe, bibliotheekmedewerker

“elke week komen in ons zorgcentrum tot vijf mensen met tandproblemen bij ons langs. vaak kampen ze een hele tijd met tandpijn maar stellen ze een bezoek uit omdat ze de middelen niet hebben.” An Van Immerseel, medisch coördinator bij dokters van de wereld



Help ons helpen, doe een gift!

Met jouw gift kunnen we onze tandartsprojecten uitbreiden, technisch materiaal en apparatuur kopen, vrijwillige tandartsen werven en meer patiënten helpen met gratis tandzorg!

Doe een gift op www.doktersvandewereld.be of op rekeningnummer **BE26 0000 0000 2929**.



Bedankt!



Ook in deze moeilijke tijden van crisissen en rampen lieten onze donateurs zich afgelopen maanden opnieuw van hun meest solidaire kant zien!

- Bedankt aan de **ouders van Max en Jackie** om hun prachtige geboorte te delen met ons en hun vrienden te vragen Dokters van de Wereld te steunen!
- Bedankt aan de **koorleden van ECFONIC en aan CC 't Vondel** in Halle die met hun betoverende muziek onze acties in o.a. Oekraïne hebben gesteund!
- We danken onze **partners en hun medewerkers** die zich hebben ingezet tijdens een actie door voor ons te wandelen, een brunch of een geldinzameling te organiseren.
- Wij danken de **Lions clubs van Brussel Munt en Bruxelles XL Alizés** voor hun steun voor onze Medibus!
- We danken de **familieleden van overledenen** die in deze droevige tijden toch nog aan onze patiënten dachten en vroegen de bloemen en kransen te vervangen door een gift.



Actie/ Recht op zorg



Heb je ook zin om je schouders te zetten onder een leuke actie waardoor je onze strijd voor het recht op zorg mee ondersteunt? Neem dan contact met onze collega's Justine en Jeremy via: donateurs@doktersvandewereld.be.

Hou je liever van een sportieve uitdaging? Je kan nog steeds meelopen met ons Doc'Runners team tijdens de 20km van Brussel! Inschrijven kan op www.doktersvandewereld.be! ●

Trooper / Maak een extra klik en steun Dokters van de Wereld

Wil je ons steunen en iemand die je graag ziet ook nog eens plezier doen? Ja het kan, ken je Trooper (www.trooper.be/dvdwmdm) al? In het kort: je koopt iets op een van de webshops via Trooper en deze schenkt met veel plezier een stukje van jouw aankoopbedrag aan Dokters van de Wereld.

Hoe werkt het?



1. Ga naar www.trooper.be/dvdwmdm
2. Kies de **webshop** waar je je aankoop wil doen
3. Laat je **gegevens na in de pop-up** en shop gewoon verder
4. De **webshop steunt ons met een procentje van je aankoop**. Het kost je geen cent extra.

De Warmste Week / 60.000 euro voor onze Herstelopvang voor verzwakte daklozen



De laatste editie van de Warmste Week was opnieuw een overdonderend succes! In totaal werd zo maar eventjes meer dan 5 miljoen ingezameld voor 270 geselecteerde organisaties. 60.000 euro hiervan gaat naar onze Antwerpse Herstelopvang voor daklozen.

Dat is een plek waar zieke, herstellende of verzwakte daklozen een eigen kamer krijgen en voor langere tijd medisch, mentaal en sociaal begeleid worden door een gespecialiseerd team dat 24 uur op 24 aanwezig is. Met de som zullen we onze patiënten in de Herstelopvang nog beter kunnen steunen met de uitbouw van revalidatie, ergotherapie en algemeen welzijn. ●

Save the date / Op 25 mei samen met dokters van de wereld naar de beurs van testament.be



Wilt u meer weten over de mogelijkheid een legaat te doen aan Dokters van de Wereld? Heeft u juridische vragen of wilt u de tijd nemen om met een van de medewerkers van testament.be te praten?

Kom dan op **donderdag 25 mei** naar de grote legatenbeurs, georganiseerd door Testament.be in de **Koningin Elisabethzaal te Antwerpen!**

Tijdens dit evenement krijgt u de mogelijkheid om deel te nemen aan de juridische informatiesessie, gepresenteerd door Lars Everaert.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een **slot van 20 minuten** te reserveren om een van de juridische experts ter plaatse te ontmoeten en zo **gratis individueel advies te ontvangen!**

Natuurlijk is dit evenement ook de gelegenheid zijn om onze legaatmedewerkster Camille Danneels te ontmoeten en tijdens een kopje koffie de verschillende projecten van Dokters van de Wereld te ontdekken.

Geïnteresseerd? Contacteer Camille Danneels via e-mail op legaten@doktersvanderwereld.be of telefonisch op **0486 54 60 22**.

Waarom zou ik Dokters van de Wereld opnemen in mijn testament?

Door Dokters van de Wereld op te nemen in je testament, blijf je vechten voor het recht op zorg voor de meest kwetsbare mensen in ons land en daarbuiten. Legaten maken een aanzienlijk deel uit van onze inkomsten gaan rechtstreeks naar onze projecten in België en in de rest van de wereld.

Wist je dat legaten aan goede doelen sinds juli 2021 genieten van een nultarief? Indien je in Vlaanderen woont en ons opneemt in je testament, moet je hier geen schenk- of erfbelastingen meer op betalen. Wij zijn zeer blij met deze nieuwe maatregel die een extra aanmoediging is voor de non-profit sector!

Hoe kan ik meer te weten komen over het schenken en nalaten aan Dokters van de Wereld?

- Bestel onze gratis brochure over legaten en testamenten via onze website www.doktersvanderwereld.be/legaten.
- Neem contact op met onze legatenverantwoordelijke via legaten@doktersvanderwereld.be of **0486 54 60 22**. Zij zal je met plezier verder helpen. Gratis, discreet en vrijblijvend.



**Stel jouw vraag aan
Camille Danneels
zij zal je antwoorden!**

legaten@doktersvanderwereld.be - 0486 54 60 22
Kruidtuintstraat 75 - 1210 Brussel

DOKTERS VAN DE WERELD R8DERS

200 KM
24 UUR
TEAMS VAN 3

— MAAK JE KLAAR VOOR —

EEN ONVERGETELIJK EN SOLIDAIR AVONTUUR



Marche
en Famenne

5^E EDITIE
16 & 17 SEPT 2023
MARCHE-EN-FAMENNE

www.docriders.org

SCHRIJF JE IN !

