

iedereen

**DOKTERS VAN
DE WERELD**

NR 146
WINTER 2023
TRIMESTRIEEL

Donateursmagazine



25

JAAAR





Nathalie Van Isacker

IS AL 25 JAAR DONATEUR VOOR DOKTERS VAN DE WERELD

Nathalie Van Isacker was 25 toen ze Dokters van de Wereld begon te steunen als donateur. Vandaag is ze 50 en steunt ze Dokters van de Wereld al 25 jaar!

WIE IK BEN...

Ik ben een 50-jarige bio-ingenieur en werk in een milieuadviesbureau. 25 jaar geleden, in 1998, leerde ik Dokters van de Wereld kennen. Ik wilde toen al op een zinvolle, nuttige manier bezig te zijn. Daarom vond ik het belangrijk om jullie te steunen.

WAAROM PRECIJS DOKTERS VAN DE WERELD...

Onderweg naar mijn werk in het centrum van Brussel zie ik elke morgen mensen die op straat hebben geslapen. Telkens maak ik me de bedenking dat dit niet kan. Door Dokters van de Wereld te steunen, weet ik dat deze groep mensen wordt geholpen.

Dat Dokters van de Wereld zowel hier in België als op internationaal niveau werkt, vind ik erg waardevol. Jullie bieden hulp aan vluchtelingen op duizenden kilometer van hier, maar helpen evengoed asielzoekers hier in België.

FAVORIETE PROJECT VAN DOKTERS VAN DE WERELD...

De Brusselse Medibus, een mobiel kabinet waar dakloze mensen kunnen opstappen voor een warm drankje, materiële steun, een luisterend oor en paramedische zorg.

DE RAAKVLAKKEN MET MIJN JOB ALS MILIEUADVISEUR...

We weten intussen dat de gevolgen van klimaatverandering extra hard voelbaar zijn bij kansarme en kwetsbare bevolkingsgroepen. Armoede, klimaat, gezondheid: het hangt allemaal samen. Dus ja, mijn werk houdt absoluut verband met dat van Dokters van de Wereld. Ik voel dat het plaatje klopt.

NA HET WERK...

Geniet ik van het gezelschap van mijn familie en vrienden, tennis en wandeltochten in de natuur.

SPIEGELEFFECT...

Ik ben ooit gestart met jullie te steunen via een vriendin: het spiegeleffect, zeg maar. Hopelijk inspireer ik met deze getuigenis nu ook andere mensen! ●



“Jullie bieden hulp aan vluchtelingen op duizenden kilometer van hier, maar helpen evengoed asielzoekers hier in België.” ●

Nathalie,
Donateur voor Dokters van de Wereld



Editoriaal

Deze editie vieren we de 25 jaar van Dokters van de Wereld. 25 jaar: dat is volwassen zijn én vol met dromen zitten. Maar net als elke 25-jarige in 2023 hebben we ook zorgen: waarom blijven mensen vechten tegen elkaar, in plaats van tegen de klimaatverandering of sociaal onrecht? Waarom blijven we denken in wij tegen zij, in plaats van ons samen sterk te maken voor de toekomst?

25 jaar geleden, in 1998, werd Dokters van de Wereld in België geboren. Datzelfde jaar al trokken we met onze 1^{ste} vrijwillige artsen de straat op om daklozen in Brussel te verzorgen. Niet veel later trokken we naar het buitenland voor onze eerste internationale missie: mensen zonder toegang tot zorg helpen in het taie woestijnlandschap van Noord-Mali. 25 jaar later zijn we er nog altijd.



Als ik vandaag om mij heen kijk, denk ik soms: de wereld is ziek. Maar meteen denk ik ook: samen kunnen we haar genezen. En dat is meteen het motto voor onze eindejaarscampagne én de komende 25 jaar: vandaag is de wereld ziek. Maar samen kunnen we haar genezen.

Bedankt voor jullie broodnodige steun en trouw. ●

Michel Genet

Algemeen Directeur Dokters van de Wereld



In shock

Sinds de start van de gevechten in Palestina en Israël lieten al meer dan 10.000 mensen het leven. Bijna de helft zijn kinderen.

Bang

“Toen ik ’s morgens terug ging naar mijn wijk was alles kapot. Ik zag enkel vernieling en vuur, hoorde enkel nog bommen en ambulances en rook overal de geur van dood.”

Dokters van de Wereld is sinds 1994 aanwezig in Palestina en sinds 2019 ook actief in de Gazastrook.

Dr. Murad Abed, arts en medisch referent voor Dokters van de Wereld vanuit Gaza

Vastberaden

“Zodra de grenzen voor humanitaire hulp worden geopend, start Dokters van de Wereld met noodhulp in Gaza. En we blijven onze eis voor een staakt-het-vuren koppig herhalen.”

Het Internationale Netwerk van Dokters van de Wereld

Inhoud van Nr146 / Winter 2023



Nathalie Van Isacker
P.2



25 jaar
P.4



De Wereld is ziek
P.10

Wie maakt dit magazine?

Redactie: Emmy Deschuttere - **Eindredactie:** Muriel Gonçalves, Myriam Cherroud
Vertalingen: Myriam Cherroud, ISO Translations - **Grafische vormgeving:** Françoise Albertyn - **V.U.:** Michel Genet - **Foto's:** Kristof Vadimo, Olivier Papegnies, Bassam Khabieh, Valerio Muscella, Layla Aerts, Evgeniy Malolekta, AP Associated Press, Médecins du Monde Syrië. Dokters van de Wereld - Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel - +32 (0)2 225 43 00 info@doktersvandewereld.be www.doktersvandewereld.be. Dokters van de Wereld ondertekent de Ethische Code van de Vereniging Ethische Fondsenwerving vzw. Dit houdt in dat de schenkers minstens jaarlijks geïnformeerd worden over de bestemming van de verworven fondsen.



25 JAAR DOKTERS VAN DE WERELD! 20 SLEUTELMOMENTEN

1998...



1998

Oprichting Dokters van de Wereld België door gynaecologe Marie Bruyns

1999

Start vrijwillige huisartsenraadplegingen voor dakloze patiënten in Brussel i.s.m. Samusocial

2001...



2001

Start specialistenwerking met ziekenhuis Baron Lambert in Brussel

2002

1^{ste} internationaal project in Noord-Mali

2003

Start activiteiten in Congo (Kasai)

2004

1^{ste} noodhulpproject na tsunami in Indonesië

2008...



2008

Opening 1^{ste} permanente onthaal- en zorgcentrum in Brussel

2009

Opening 2^{de} permanente onthaal- en zorgcentrum in Antwerpen

Opvangcrisis asielzoekers: Dokters van de Wereld zet een tentenkamp op voor asielzoekers in hartje Brussel

2010

Aardbeving Haïti: 560.000 medische consultaties in getroffen gebied

2011

Oorlog Syrië: Dokters van de Wereld start met hulpverlening in Syrië, Libanon en Jordanië

2014...



2014

Dokters van de Wereld helpt met de strijd tegen ebola in Sierra Leone en Liberia en helpt 350.000 mensen

Dokters van de Wereld en het RIZIV stellen het Witboek voor: toegang tot zorg in België

Congo: start samenwerking met het ziekenhuis van Dokter (en Nobelprijswinnaar) Denis Mukwege

2015

Vluchtelingencrisis Syrië: Dokters van de Wereld start met veldhospitaal in het Maximiliaanpark te Brussel

2018

Rapport: politiegeweld tegen migranten onderweg in ons land

2020...



2020

Covid-pandemie breekt uit: herorganisatie van alle nationale en internationale projecten

2021

Start opvangcrisis Fedasil: Dokters van de Wereld verleent hulp en spant mee rechtzaken aan tegen de Belgische staat

2022

Oekraïne: start oorlog en grootschalige noodhulpacties i.s.m. het Consortium 12-12 en het Internationale Netwerk Dokters van de Wereld

2023

Start gevechten in Israël en Palestina. Dokters van de Wereld blijft actief in Palestina.

25 JAAR IN 25 PORTRETTE ONTDEK ZE HIER!



"Ik kwam aan bij Dokters van de Wereld in 2020, net voor een wereldwijde pandemie ons land overspoelde."

AMÉLIE DEPREZ

"Ik kwam aan bij Dokters van de Wereld in 2020, net voor de wereldwijde pandemie ons land overspoelde. Voor de kwetsbare mensen in Brussel was dat een ramp: diensten voor voedselbedeling of onthaalcentra moesten dicht. De straten waren leeg. In die context heeft Dokters van de Wereld een opvangcentra voor daklozen op poten gezet in één van de gesloten jeugdherbergen. Op die plek konden dakloze mensen langskomen voor een douche, een maaltijd, hun kleren wassen en een dutje doen. En dat allemaal covid-proof."

Amélie Deprez is 43 en coördineert de Brusselse projecten van Dokters van de Wereld.

CÉLINE GLORIE

"Ik heb altijd al een groot engagement gehad voor seksuele gezondheid en gender rights."

"Ik heb altijd al een groot engagement gehad voor seksuele gezondheid en gender rights. Bij Dokters van de Wereld kan ik dat engagement in de praktijk brengen. Ik zorg erme voor dat we in al onze projecten rekening houden met seksuele rechten en gezondheid. Waar ik het meest trots op ben? Onze permanenties met vrijwillige vroedvrouwen. Die hebben we speciaal opgericht voor vrouwen en meisjes onderweg in ons land. Zij verblijven hier in ons land in moeilijke en soms gevaarlijke omstandigheden. Wij helpen hen met hun seksuele en reproductieve gezondheid en empoweren hen rond hun rechten."

Céline Glorie is referent seksuele rechten en gezondheid bij Dokters van de Wereld.

FADOUA FERSI

"Één avondje op de Medibus zorgt ervoor dat ik de volgende dag nòg gemotiveerder aan de slag ga!"

"Ik werk als payroll-verantwoordelijke voor Dokters van de Wereld in Brussel. Als je bij de ondersteunende diensten werkt, heb je wat minder zicht op voor wie en waarom je het doet. En dat terwijl de sociale missie van Dokters van de Wereld voor mij erg belangrijk is. Daarom heb ik mij aangemeld om als vrijwilliger te werken op onze Medibus, ons Brussels kabinet op wielen dat kwetsbare en dakloze mensen helpt met paramedische, sociale en materiële hulp. Één avondje op de Medibus zorgt ervoor dat ik de volgende dag nòg gemotiveerder aan de slag ga!"

Fadoua Fersi is 34 en zorgt voor de payroll van onze nationale en internationale medewerkers.

“Wat ik erg waardevol vind is dat we bij Dokters van de Wereld overal ter wereld mensen helpen die anders afgesloten zouden zijn van mentale zorg.”

NELE ROPPE

“Als adviseur voor geestelijke gezondheidszorg ondersteun ik onze psychologen en zorg ik ervoor dat we in elk van onze projecten aandacht hebben voor de mentale gezondheid van onze patiënten. Wat ik erg waardevol vind is dat we bij Dokters van de Wereld overal ter wereld mensen helpen die anders afgesloten zouden zijn van mentale zorg. Het feit dat ik met verschillende landen werk zorgt ervoor dat ik mentale gezondheid vanuit verschillende invalshoeken leer kennen en daardoor heel veel kan leren en mijn blik verbreed.”

Nele Roppe is mentaal adviseur voor de projecten van Dokters van de Wereld.

“Als vrijwilliger van het eerste uur heb ik bij Dokters van de Wereld al veel watertjes doorzwommen.”

MICHEL ROLAND

“Als vrijwilliger van het eerste uur heb ik bij Dokters van de Wereld al veel watertjes doorzwommen. Ik werkte ondermeer als arts in onze zorgcentra, hielp bij hongerstakingen, versterkte de ploeg tijdens de Covid-pandemie, verleende medische hulp aan daklozen tijdens de winter en hielp de vluchtelingen in Calais. Dokters van de Wereld past perfect binnen mijn idealen: we helpen mensen op een concrete manier met kwaliteitsvolle zorg én maken de link met de buitenwereld door onze terreinobservaties en mensenrechtenschendingen te delen met instellingen, politici en het grote publiek. Op die manier dragen we beetje bij beetje bij aan sociale en maatschappelijke verandering.”

Michel Roland is arts, professor aan de ULB, ex-voorzitter van én vrijwilliger bij Dokters van de Wereld.

“De migratieroute langs Niger is taai en keihard: daarom verleent Dokters van de Wereld hier al sinds 2014 een breed spectrum aan medische hulp.”

TOUPOU LANCINET

“Niger is een groot en internationaal migratiekruispunt. Vanuit heel het continent doorkruisen migranten het land. De migratieroute langs Niger is taai en keihard: daarom verleent Dokters van de Wereld hier al sinds 2014 een breed spectrum aan medische hulp. Een verhaal dat me is bijgebleven is dat van een vrouw die bij ons langskwam en zwanger was van een tweeling. 9 maanden lang stonden we als team aan haar zijde en werden we haar medisch en mentaal kompas. Toen het langverwachte moment eindelijk aanbrak, kon ze in alle rust en veiligheid haar tweeling ter wereld brengen. We hadden een klein wonder verricht door er te zijn voor haar en voor de tweeling die daar ter wereld kwam. Sindsdien gaat de tweeling door het leven met de bijnaam ‘de baby’s van Dokters van de Wereld’.”

Toupou Lancinet coördineert de projecten van Dokters van de Wereld in Niger.

CAMPAGNE

DE WERELD IS ZIEK SAMEN KUNNEN WE HAAR GENEZEN

DE WERELD IS ZIEK. DOOR OORLOG EN
CONFLICT IS ZE UITGEPUT.
DOOR DE KLIMAATVERANDERING
HEEFT ZE KOORTS. EN DOOR TOENEMENDE
ONGELIJKHEID KAMPT ZE MET
BESCHAVINGSZIEKTES.

Als de wereld ziek is, worden de mensen ziek, **en staan de meest kwetsbare in de frontlinie**. De wereld is ziek. Maar samen kunnen we haar genezen.

ONTDEK HIER ONZE
CAMPAGNEVIDEO



BELGIË

DIAGNOSE

bipolaire stoornis

Brussel is een stad vol tegenstellingen: terwijl een derde van de Brusselse bevolking onder de armoedegrens leeft, behoort de stad met een gemiddeld bruto maandloon van 71.400 euro tot de rijkste regio van het land. Die sociale tweespalt is ongezond. Want ongelijkheid maakt ziek: anno 2023 stelt 23% van alle Brusselse gezinnen zorg uit, enkel en alleen omwille van financiële redenen.

De zorgkloof is het grootst in Brussel maar bestaat ook in de rest van ons land: 600.000 gezinnen in België leven in armoede en doen aan zorguitstel. 8 op de 10 heeft financiële kopzorgen over de kost van geneesmiddelen en 35% beschouwt tandzorg als onbetaalbaar.

Aan de uiterste rand van de Belgische zorgkloof tenslotte, bevinden zich de have-nots: dat zijn de mensen die helemaal niets hebben. Geen papieren. Geen dak boven het hoofd. Geen mutualiteit. Geen toegang tot zorg. Zij kunnen niet eens aan zorguitstel doen omdat ze systematisch worden uitgesloten van ons zorgsysteem. En dat is, letterlijk, ziekmakend.

 [Behandeling →](#)



**DE WERELD
IS ZIEK.
SAMEN
KUNNEN
WE HAAR
GENEZEN.**

BELGIË

BEHANDELING

een dieet van medische outreach

Onze Medibus trekt al tien jaar naar de leefwereld van de have-nots in onze hoofdstad. Zo staan we elke maandagavond met ons mobiel kabinet aan het Centraal Station. Op andere dagen van de week trekken we naar de leefwereld van clandestiene sekswerkers, migranten zonder papieren of druggebruikers in de stad. De mensen die opstappen in onze bus krijgen een gratis paramedische consultatie. Omdat het gaat over mensen in extreme armoede bieden we ook materiële hulp. We delen bijvoorbeeld hygiënekits uit met zeep, tandpasta, scheermesjes en maandverbanden uit. Samen met onze honderden Brusselse vrijwilligers maken we zo elke dag de zorgkloof in Brussel een beetje kleiner: de wereld is ziek, maar samen kunnen we haar genezen.



“Simone is dakloos en al 10 jaar vaste bezoeker van de Medibus. Bijna elke week komt ze bij ons langs voor een check-up, een drankje en materiële hulp. Voor Simone zijn we een vaste ‘rendez-vous’ plaats.”

84% van de Medibus bezoekers heeft geen enkele toegang tot zorg en net zoals Simone leeft 54% op straat.

BRUSSEL

DIAGNOSE

slapeloosheid

Vorig jaar laaide de solidariteit op toen duizenden Oekraïense vluchtelingen naar België kwamen. Het was een gigantisch en pijnlijk contrast met de andere asielzoekers: gevluht uit landen als Afghanistan of Soedan belandden zij in eindeloze wachtrijen aan het Klein Kasteeltje om op het eind van de rit te horen dat er geen plaats voor hen was. Intussen duurt deze opvangcrisis al bijna 2 jaar, en ondanks duizenden veroordelingen van de Belgische staat omwille van hun falend beleid, blijft de situatie aanmodderen. Hierdoor slapen duizenden asielzoekers al maandenlang op straat. In gammele tentjes, bouwvallige kraakpanden of op een stuk karton worden ze blootgesteld aan ziekte, ondervoeding en geweld.



“Ik kwam hier anderhalve maand geleden aan, ik doorkruiste Griekenland, Servië, Tsjechië en Duitsland. Ik kwam hier uitgeput en ziek aan.

Na een intakegesprek bij Fedasil werd ik terug op straat gezet.”

Almohamad is 30 en vluchtte uit Syrië.



**DE WERELD
IS ZIEK.
SAMEN
KUNNEN
WE HAAR
GENEZEN.**

BRUSSEL

BEHANDELING

substitutie- therapie

Omdat de Belgische staat niet in staat is om een degelijk opvangbeleid te organiseren, doet Dokters van de Wereld samen met andere organisaties het werk in hun plaats. Dat doen we in de eerste plaats in de Humanitaire Hub, een rusthaven waar deze weggejaagde mensen terecht kunnen voor een maaltijd, juridische hulp, kledij, mentale en medische hulp. Dat laatste wordt gedaan door tientallen vrijwilligers van Dokters van de Wereld. Zij zorgen ervoor dat de asielzoekers er fysiek en mentaal niet helemaal onderdoor gaan. En tonen hen dat er wel degelijk nog mensen zijn die om hen geven. De wereld is ziek, maar samen kunnen we haar genezen.



“Als vluchteling die werd weggestuurd, heb ik geen toegang tot zorg. Ik heb schurft door de onhygiënische omstandigheden onderweg. Ik ben heel blij dat ik hier terecht kan. Ik voel me hier veilig en welkom.”

Almohamad vanuit het kabinet van Dokters van de Wereld.

EUROPA

DIAGNOSE

dwang- en angststoornis

Sinds de vluchtelingen crisis in 2015 kampt de EU met een dwangneurose. In haar obsessie om haar grenzen te bewaken, is het Europese migratiebeleid uitgegroeid tot een veelkoppig monster. Illegale pushbacks? Check. Geweld tegen vluchtelingen aan de Europese buitengrenzen? Check. Duizenden lijken in de Middellandse zee en schimmige deals met dictatoriale regimes? Check. In combinatie met de abominabele leefomstandigheden waarin deze mannen, gezinnen en kinderen worden geduwd, worden zelfs kerngezonde mensen na verloop van tijd ziek. Zowel fysiek als mentaal. En flirt Europa intussen met een moreel faillissement: terwijl ze zichzelf aan de buitenkant blijft profileren als patroonheilige van de mensenrechten, kijkt ze dwangmatig weg van haar achtertuin vol zieke, getraumatiseerde en dode mensen.

 [Behandeling →](#)



“We zijn doodmoe, dakloos en hebben geen land of toekomst. We hebben al meer dan 30 keer de grens proberen over te steken, maar elke keer worden we teruggedreven. De grenspolitie heeft onze spullen gestolen en smokkelaars verdienen geld op onze ruggen. Vluchtelingen zijn koopwaar en wegwerpproducten in één.”

Mansoor is één van de vluchtelingen die vast zat aan de grens tussen Bosnië-Herzegovina en Kroatië. Hij werkte 12 jaar samen met de Amerikaanse troepen in Afghanistan en vluchtte daarom voor de Taliban.



**DE WERELD
IS ZIEK.
SAMEN
KUNNEN
WE HAAR
GENEZEN.**

A photograph of two men sitting at a table, smiling and laughing. The man on the left has a beard and is wearing a white and blue jacket with a logo. The man on the right is wearing a blue long-sleeved shirt with the word 'DYNAMIC' printed on it. The background is a plain, light-colored wall.

EUROPA

BEHANDELING

exposure- en gedragstherapie

Van Lesbos tot Calais, van Lampedusa tot de Balkanroute: op al deze 'hotspots' zijn teams van Dokters van de Wereld elke dag aan het werk met medische en psychologische hulp.

Hierbij gaat het meestal over vaste of mobiele teams, die wisselend bestaan uit artsen, verpleegkundigen en psychologen. Op plekken met veel kinderen en vrouwen, zoals in Griekenland of Kroatië, zorgen we voor gynaecologen en pediaters.

Naast medische hulpverlening getuigen we vanop het terrein: de wantoestanden waar onze teams getuige van zijn, noteren we en bezorgen we aan journalisten en beleidsmakers. Met die exposuretherapie willen we Europa met de neus op de feiten drukken: het aangeven van grenzen kan ook zonder duizenden mensen ziek te maken of de dood in te jagen.



“Vorig jaar doorkruisten zo’n 27.500 migranten Bosnië-Herzegovina

om zo verder te reizen naar de EU. De meesten verblijven een tijd in kampen aan de grens met Kroatië. In die kampen, maar ook daarbuiten, organiseert Dokters van de Wereld een breed spectrum aan mentale hulpverlening. En dat is nodig, want door de extreme leefomstandigheden, pushbacks, geweld en trauma’s kampen veel vluchtelingen met mentale gezondheidsproblemen.”

Milica Zelenovic, Activity Manager in Bosnië-Herzegovina.

OEKRAÏNE

DIAGNOSE

open wonden en breuken

Al bijna twee jaar wordt Oekraïne aangevallen door een externe agressor. Vandaag is Oekraïne een gehavend land, met etterende wonden en open breuken. Alleen al in 2023 werd het land aangevallen door 5000 raketten en 3500 luchtaanvallen. Hierbij werden miljoenen vierkante meters verwoest en stierven 27.000 burgers. Die open wonden en breuken hebben een gigantische impact op de gezondheid van het land. Sinds de start van de oorlog werden naar schatting 1376 zorgfaciliteiten vernietigd of beschadigd en werden duizenden zorgmedewerkers verplicht om op de vlucht te slaan. Medicijnen en medisch materiaal raken niet meer ter plekke en vele dorpen zijn compleet afgesloten van zorg. Hierdoor raakt de bevolking ziek, zowel fysiek als mentaal.



“Op 24 februari 2022 ging ik gewoon naar het werk en mijn patiënten. Onderweg zag ik verkeersopstoppingen, brandstoftekorten, collega’s die in allerijl vertrokken. Een tijd lang was er bijna geen medicatie. Moesten we een doos pillen onderverdelen onder 30 patiënten.”

Svitlana Tarashchenko is arts in één van de meer dan 120 hospitalen die Dokters van de Wereld ondersteunt.



**DE WERELD
IS ZIEK.
SAMEN
KUNNEN
WE HAAR
GENEZEN.**

 [Behandeling →](#)

OEKRAÏNE

BEHANDELING een grootschalig tegenoffensief van medisch hulp

Dokters van de Wereld was al sinds 2015 actief in de regio die nu de frontlinie is. Meteen besloten we te blijven en mobiliseerde het Internationaal Netwerk van Dokters van de Wereld zich om de krachten te bundelen. Sindsdien bieden we een grootschalig tegenoffensief van hulp door:

- Elke week medische konvoeien uit te sturen met tonnen medicatie en medisch materiaal.
- Medische mobiele teams uit te sturen naar dorpen waar achtergebleven burgers zijn afgesneden van zorg.
- (Beschadigde) hospitalen en zorgcentra helpen heropbouwen.
- Grootschalige mentale hulpprogramma's uit te bouwen.



“Ik heb diabetes: elke week kom ik naar hier om mijn suikerspiegel te meten en mijn medicatie te komen ophalen: die is door de oorlog niet meer voorhanden en peperduur geworden. Dankzij dit initiatief heb ik mijn diabetes onder controle. Mijn bezoek hier is een wekelijks lichtpuntje te midden van alle vernieling.”

Tetiana, 62 jaar, woont in de zwaar getroffen Bucha-regio. Elke dinsdag komt ze naar het culturele centrum van Ozero: daar verleent een medisch team van Dokters van de Wereld wekelijks zorg aan de achtergebleven dorpsbewoners.

DE WERELD

DIAGNOSE orgaanfalen

Extreme droogte en mislukte oogsten in de hoorn van Afrika, dodelijke overstromingen in Pakistan en Congo, bosbranden in Griekenland: de klimaatverandering liet zich de afgelopen twee jaar van haar meest angstaanjagende kant zien. De diagnose is helder en onbetwistbaar: onze planeet kampt met hoge koorts en zal zonder ingrijpen afsterven op orgaanfalen.

Hierbij zijn het trouwens de kwetsbaarste landen én mensen die de meeste klimaatklappen krijgen: zo is Pakistan slechts voor 0,28% verantwoordelijk voor de klimaatopwarming, maar kwam het land door overstromingen wel voor een derde onder water. In België zijn het dan weer de arme, dichtbevolkte wijken en de slecht (of niet) gehuisveste mensen die het vaakst bezwijken aan de gevolgen van een aanhoudende hittegolf of luchtvervuiling.



“Het hele gebied staat 1,5 meter onder water. We hebben te maken met epidemieën en ziektes zoals schurft, huidinfecties, diarree en de zandmugziekte, die volledig uit de hand lopen. Het is een moeilijke periode, vooral omdat er geen operationele zorgcentra meer in de buurt zijn.”

Séyda Zainab, arts voor Dokters van de Wereld, vanuit Pakistan kort na de overstromingen.



**DE WERELD
IS ZIEK.
SAMEN
KUNNEN
WE HAAR
GENEZEN.**

DE WERELD

BEHANDELING revalidatie en preventie

Als een klimaat- of natuurramp zich voordoet, trekt Dokters van de Wereld naar het epicentrum van de catastrofe. Dat deden we de afgelopen twee jaar tijdens de overstromingen in Pakistan, de brandhaarden in Griekenland, de watersnood in Congo maar ook tijdens de aardbevingen in Marokko, Turkije en Syrië. Onze respons is snel en efficiënt dankzij het Internationale Netwerk van Dokters van de Wereld én het Consortium 12-12. Samen kunnen we zo op korte termijn de nodige middelen mobiliseren en ter plekke gaan met noodhulp.

Onze respons hangt af van wat er precies gebeurd is en varieert van medische urgentiehulp voor de slachtoffers, zoek- en reddingsteams, mentale zorg voor de overlevenden maar ook de monitoring en preventie van ondervoeding en infectieziektes in het getroffen rampgebied.



“Na de overstromingen in Pakistan, zorgden we voor medische hulpverlening in vier zorgcentra, voerden we 22.000 consultaties uit en screenen we 10.000 kinderen op ondervoeding. Vandaag zijn we een jaar verder, is de situatie enorm verbeterd en zijn de epidemieën ten gevolge van de overstromingen bijna verdwenen.”

Séyda Zainab, arts voor Dokters van de wereld, een jaar na de overstromingen in Pakistan.

ONTSTEKING



Een ontsteking is een reactie op een externe agressie. De symptomen: conflict en dagelijks geweld, gewapende aanvallen op burgers en zorgmedewerkers, belemmering van humanitaire hulp.

**DE WERELD
IS ZIEK.
SAMEN
KUNNEN
WE HAAR
GENEZEN.**

Doe een gift

doktersvandewereld.be

BE26 0000 0000 2929