

Iedereen **DOKTERS** VAN DE WERELD

NR. 141
WINTER 2021

DONATEURSMAGAZINE

FOCUS

**OP ROADTRIP LANGS ONZE
EUROPESE VLUCHTELINGENPROJECTEN**



GENEEST OOK SOCIAAL ONRECHT

Eric,

Eric Schillings (68 jaar) werkt als onthaalmedewerker in de humanitaire hub... en viert zijn 12^e verjaardag als vrijwilliger bij Dokters van de Wereld! Bedankt Eric!

...Wat doe je bij Dokters van de Wereld?...

Mijn verhaal bij Dokters van de Wereld startte in 2009. Na mijn prepensioen als leraar was ik op zoek naar een manier om mijn vrije tijd op een zinvolle manier in te vullen. Bij toeval botste ik op een advertentie waarin Dokters van de Wereld een vrijwilligersoproep deed. Toen ik zag dat ze ook niet-medische profielen zochten, nam ik contact. Vandaag kan je me 2 keer per week terugvinden aan het onthaal in de humanitaire hub. Dat is een plek in Brussel waar vluchtelingen onderweg in ons land terecht kunnen voor humanitaire & medische hulp.

... Waarom doe je wat je doet?...

Mijn werk als vrijwilliger is een manier om te protesteren tegen de gevestigde orde, of wat ik soms de Gevestigde Wanorde noem. Ik protesteer tegen de armoede, tegen het feit dat steeds meer mensen geen huishuur meer kunnen betalen, tegen de realiteit dat zoveel mensen in ons land zich geen medische zorg kunnen veroorloven. Die verontwaardiging zet ik niet om in woede of een zoveelste zinloze Tweet maar vertaal ik in concrete actie waar anderen tenminste iets mee zijn.

... Wat voel je?...

Ik kom elke dag in contact met vluchtelingen en migranten uit alle uithoeken van de wereld en ik kan alleen maar zeggen dat de omgang heel fijn is. Ze zijn een voorbeeld voor mij: ze hebben het aangedurfd te vluchten uit hun land en een onontgonnen en soms gevaarlijk pad te kiezen. Hun parcours getuigt van een burgerlijke ongehoorzaamheid die van ongelofelijk veel moed getuigt, dat vergeten we vaak.

...Waarom zou je anderen dit vrijwilligerswerk aanbevelen?...

We leven vandaag in een samenleving die hyper individualistisch is, waarin basisrespect niet langer een evidentie is, waarin treinloketten worden vervangen door machines en postbodes door loketten. Werken bij Dokters van de Wereld is terecht komen in een omgekeerde wereld: hier zijn we altijd 'attentief' met elkaar, richten we ons boven alles op de ander, is er nog ruimte voor echt contact. Wie zou niet in zo'n wereld willen werken ?



**We zijn momenteel op zoek naar tal van vrijwilligers, medisch én niet-medisch!
Lees meteen meer op pagina 22!**



“Mijn verontwaardiging zet ik niet om in woede of een zoveelste zinloze tweet maar vertaal ik in positieve actie”

EDITO



Beste lezer,

Samen met de laatste editie van 2021 start binnenkort onze eindejaarscampagne. Die heeft een eenvoudige boodschap: **iedereen was dit jaar een held. Ook jij.**

Het was namelijk jouw steun, klein én groot, die elke actie en ontmoeting met patiënten mogelijk maakte.

Zoals Aisha bijvoorbeeld, een jonge Tunesische vrouw van 18. Zij liet zich vaccineren tegen COVID-19 in onze Vaccibus. Dankzij jouw steun.

Of de 2000 Brusselse dakloze mensen die afgelopen maanden langskwamen bij ons mobiele vaccinatieteam. **Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest.**

Je steun zorgt er niet enkel voor dat we in actie kunnen komen. Ze is ook een statement naar de wereld toe.

Een wereld waarin we vluchtelingen mentaal begeleiden nadat ze slachtoffer werden van politiegeweld aan onze Europese grenzen. (pagina 6-17)

Een wereld waarin we protesteren tegen het feit dat er steeds meer kinderen in onze hoofdstad op straat moeten leven omdat de asielloketten overbevraagd zijn. (pagina 4)

Een wereld waarbij we mensen met een problematisch drugsprobleem niet stigmatiseren maar omringen met zorg (pagina 5).

Bedankt dus voor je steun: ze maakt van jou een stille held.

Samen zijn we allemaal Dokters van de Wereld. Dokters van een betere wereld.

— *Michel Genet*

ALGEMEEN DIRECTEUR DOKTERS VAN DE WERELD

WINTER 2021

IN DEZE EDITIE

4 PLEIDOOI STEEDS MEER STRAATKINDEREN IN ONZE HOOFDSTAD



6 FOCUSDOSSIER OP ROADTRIP LANGS ONZE EUROPESE VLUCHTELINGENPROJECTEN



22 OPROEP DRINGEND NOOD AAN VRIJWILLIGERS!



Redactie: Emmy Deschuttere, Marie Monsieur - Vertalingen: Iso Translation - Layout: Françoise Albertyn - V.U.: Michel Genet - Foto's: Olivier Papegnies, Valerio Muscella, Michele Lapini, Layla Aerts, Kristof Vadino, Jean-Philippe Huguet, Tim Dirven, Geoffrey Ingenbleek, Yiannis Yiannakopoulos. **Dokters van de Wereld** - Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel - +32 (0)2 225 43 00 info@doktersvanderwereld.be - www.doktersvanderwereld.be. Dokters van de Wereld ondertekent de Ethische Code van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) Dit houdt in dat de schenkers minstens jaarlijks geïnformeerd worden over de bestemming van de verworven fondsen.



COVID-19: MOBIEL TEAM VACCINEERT 2000 DAKLOZEN EN MENSEN ZONDER PAPIEREN

Van 19 mei tot 15 september 2021 diende ons mobiel vaccinatieteam in Brussel 1.933 vaccins toe aan daklozen, sekswerkers, mensen zonder papieren en andere Brusselaars zonder toegang tot het vaccinatiesysteem. "Hiervoor trokken we naar 53 plekken, van kraakpanden, de daklozenopvang, tot dag- en nachtcentra", vertelt Lily Caldwell, teamleader van het Mobivax team "Net als in de rest van de samenleving aarzelden een aanzienlijk deel van onze patiënten, waren ze niet of slecht geïnformeerd of bang voor de mogelijke bijwerkingen. Bovendien hadden de patiënten weinig of geen toegang tot de mainstream informatiekkanalen. We hebben ervoor gezorgd dat iedereen grondig werd geïnformeerd. Dat heeft de vaccinatiebereidheid sterk naar omhoog getrokken."

Mobivax was een samenwerking tussen Dokters van de Wereld, Artsen zonder Grenzen & Samusocial en kreeg financiële steun van de Brusselse regering.

PLEIDOOI: STEEDS MEER DAKLOZE KINDEREN IN DE BRUSSELSE STRATEN

Het aantal onbegeleide minderjarigen dat in Brussel rondzwerft, neemt toe. Van straatrondes met onze Medibus tot mobiele teams die naar de kraakpanden trekken, de vaststelling is overal dezelfde: **steeds meer kinderen, sommigen niet ouder dan 9 jaar, zijn op zichzelf toegewezen in de straten van de hoofdstad.** "Het is moeilijk om een getal te plakken op het aantal straatkinderen, net omdat ze onder de radar leven. Maar vaststaat dat er een stijging is. Vorig jaar zagen we tijdens onze rondes met de Medibus misschien vier kinderen per maand, nu zijn er het een tiental per week." Vertelt **Maité Montuir**, coördinator van de Medibus.

Naar aanleiding van deze observatie, stuurde Dokters van de Wereld i.s.m. andere terreinorganisaties een ingebrekestelling naar Staatssecretaris voor Asiel & Migratie Sammy Mahdi. Daarin klaagden we o.a. het gebrek aan opvangplaatsen voor deze minderjarigen aan.

Hou onze website, newsletter & social media in het oog voor updates over deze rechtzaak!



NIEUW PROJECT: GEÏNTEGREERD ZORGCENTRUM VOOR DRUGGEBRUIKERS

In oktober werden de plannen voorgesteld voor de bouw van een groot opvangcentrum voor druggebruikers aan de Kanaalzone in Brussel. Het project, de eerste in zijn soort in België, gaat voor een globale aanpak: **mensen wiens leven is overgenomen door hun druggebruik, kunnen er terecht voor een bed & opvang maar ook voor multidisciplinaire begeleiding, veilig druggebruik en medische & psychologische zorg.**

Het project wordt gefinancierd door de Brusselse regering i.s.m. met Transit & Lama, 2 organisaties gespecialiseerd in toxicomanie. **Dokters van de Wereld zal instaan voor de globale medische begeleiding en opvolging van de druggebruikers.** *"Druggebruik is een realiteit in elke grootstad. De ervaring leert dat louter inzetten op repressie of doen alsof het probleem niet bestaat, geen oplossing biedt. Door druggebruikers een veilige haven aan te bieden en hen holistisch te begeleiden, creëren we alternatieven en een nieuw toekomstperspectief."*, vertelt **Michel Genet, Algemeen Directeur Dokters van de Wereld.**

Het centrum zal in 2026 operationeel zijn. Hou onze site & social media in de gaten voor updates!



TUNESIË: VACCIBUS VACCINEERT MENSEN AAN DE RAND VAN DE SAMENLEVING

Afgelopen weken trok de Tunesische Vaccibus van Dokters van de Wereld elke vrijdagavond de straat op om mensen te vaccineren tegen COVID-19. **Dr. Tayeb Bin Aliya** voert de vaccinaties uit in de bus: **"We richten ons met de Vaccibus op mensen die onder de radar leven: daklozen, sekswerkers, druggebruikers of migranten zonder papieren."**

Aisha, een jonge vrouw van 18, is deze avond één van de 10 mensen die zich laat vaccineren: **"Geef mij maar een spuit"** grapt ze **"Dan kan ik met een gerust hart sterven!"** **"30% van de mensen die we zien op onze bus zijn vrouwen."** vertelt Dr. Tayeb **"Door de pandemie is het aantal vrouwen op straat toegenomen. Bijna allemaal zijn ze slachtoffer van seksueel geweld."**

Het cijfer: 2.119

In Tunesië heeft Dokters van de Wereld zorgcentra in 3 steden (Grand Tunis, Sfax et Zarzis). In de 1e helft van 2021 kwamen **2.119** mensen bij ons langs voor medische hulp. **68%** van hen waren jonge vrouwen zonder papieren, afkomstig uit Sub-Saharaans Afrika.

In Tunesië zijn we de enige niet-publieke organisatie de toelating kreeg om de bevolking tegen Covid-19 te vaccineren. In september dienden we 151 vaccins toe op onze Vaccibus.



ROADTRIP LANGS ONZE EUROPESE PROJECTEN VOOR VLUCHTELINGEN

Van de modderige kampen in Calais, de stoffige tenten in Lesbos tot de kraakpanden en bossen aan de Bosnische grens: op de vluchtelingenroutes in Europa ontmoet je niet enkel vluchtelingen maar ook stevast medewerkers van Dokters van de Wereld. Samen bieden we medische, psychologische en humanitaire hulp. En getuigen we over de vele mensenrechtenschendingen. In het spoor van de vluchtelingen onderweg in Europa.





STARTPUNT

MAANDAG ZEEBRUGGE, DE BELGISCHE KUST.

Het is een druilerige, grijze maandagmiddag als **Dokter Pierre Cybulski** met zijn auto binnenrijdt in Zeebrugge. Over een halfuur starten de consultaties van Dokters van de Wereld.

De eerste vluchtelingen staan al te wachten voor de pastorie van **priester Fernand Marechal**, die zich net als Dr. Pierre al jaren inzet voor de vluchtelingen in deze regio. Samen met een brede groep vrijwilligers zorgen ze ervoor dat de migranten, bijna allemaal jongens en mannen tussen de 15 en 30 jaar, terecht kunnen in de pastorie voor een maaltijd, een douche, kledij en medische zorg.

De sfeer in de pastorie is kalm vandaag. Dat is wel eens anders geweest: *“In 2018, toen het migratiedebat op zijn scherpst stond, was de situatie rond de kerk erg gespannen.”* Vertelt Dr. Pierre *“De politie hield regelmatig razzia’s of viel binnen op onze medische consultaties. Op het hoogtepunt verschool Fernand een groep vluchtelingen in zijn eucharistie terwijl een politiepatrouille op de kerkdeur aan het inbeuken was. Opgezwepen door de politieke berichtgeving gingen sommige burgers zelfs over tot doodsb bedreigingen, protestmarsen en pesterijen. Pastoor Fernand heeft regelmatig eieren van zijn gevel mogen wegwassen.”*

Vandaag is de situatie een stuk rustiger. Na jaren van humanitaire hulp ziet de bevolking dat er van een aanzuigeffect geen sprake is – het aantal migranten in de streek blijft al jaren stabiel- en de relatie met het stadsbestuur en politie is stukken verbeterd. Wat niet verbeterd is de situatie van de vluchtelingen. Elke maandagmiddag verzorgen **Dr. Pierre** en zijn collega-artsen en verpleegkundigen wonden en kneuzingen aan de handen, het gezicht of ledematen. *“Tijdens die vroeger mede veroorzaakt werden door het politiegeweld,*

zijn het nu de oversteekpogingen die uitmonden in fysieke kwetsuren. Jammer genoeg blijft de uitzichtloosheid van hun bestaan deze mensen in de handen drijven van mensensmokkelaars. Gisteren (10 oktober 2021) nog werd een dobberend rubberbootje met 38 vluchtelingen gered op de Noordzee. Eén van de drenkelingen was een baby.”

Naast de oversteekpogingen, zorgt het leven van deze vluchtelingen voor een breed spectrum aan mentale en fysieke problemen: *“De koude maanden staan voor de deur en deze mensen slapen op straat, in*

“De koude maanden staan voor de deur en deze mensen slapen op straat, in leegstaande gebouwen of onderkoelde garages.”

leegstaande gebouwen of onderkoelde garages. Dat leidt tot soms zware infecties aan de luchtwegen. Maar het moeilijkst te behandelen zijn de mentale problemen. Angst, depressie, slapeloosheid en onverwerkte trauma’s: de mentale veerkracht van deze mensen wordt dag in dag uit op de proef gesteld. Het is misschien niet veel, en het zal niet leiden tot een structurele oplossing, maar door hen een warme maaltijd, een douche en medische hulp te bieden, laten we hen opnieuw even mens voelen. En dat is al heel wat waard.”



Elke maandagmiddag organiseert **Dokters van de Wereld** een medische consultatie in de pastorie van Zeebrugge. Een wisselend vrijwilligersteam van verpleegkundigen en 4 artsen verzorgt elke week gemiddeld 10 personen. Bij ernstige problemen wordt gekeken voor een hospitalisatie of doorverwijzing.


DINSDAG
CALAIS,
NOORD-FRANKRIJK

Onder een schuchter herfstzonnetje is het vrijwilligersteam van Dokters van de Wereld begonnen met het opzetten van de tent en tafels van de mobiele kliniek in Calais. Over een paar minuten start **Marie Florin**, gepensioneerd arts, met haar consultaties. Ze is één van de ongeveer 30 vrijwilligers van Dokters van

de Wereld die trekt naar de vluchtelingenkampen in Noord-Frankrijk. Hier, in Calais, bevinden zich naar schatting zo'n 2000 vluchtelingen. Even verderop, in de bossen van Grande-Synthe, zijn het er zo'n 600.

Op het hoogtepunt, in 2016, bevonden zich hier nog zo'n 10.000 vluchtelingen. Sindsdien heeft de Franse overheid het kamp met geweld afgebroken. En dat blijft ze sindsdien doen: *“Elke 48 uur organiseren politiepatrouilles acties waarbij de tentjes massaal worden vernietigd en*





persoonlijke bezittingen in beslag worden genomen. Politiegeweld is hier dagelijkse kost”, vertelt **Diane Leon**, programma-coördinator voor Dokters van de Wereld Frankrijk “De kampbewoners doen regelmatig verslag van slagen, verwondingen en aanvallen met traangas door de politie. Het is hier, in het hart van het beschaafde Europa, het Wilde Westen van de mensenrechten.”

De nationaliteiten van de kampbewoners is divers: “We zien veel mensen en gezinnen die gevlucht zijn uit Afghanistan, Eritrea of Soedan maar ook Koerden of mensen uit

“Als ze op rubberbootjes kruipen, is dat in de eerste plaats omdat er geen alternatief bestaat.”

Egypte. Veel van hen zouden hier willen blijven maar mogen door de Dublinregeling enkel asiel vragen in het eerste Europese land waar ze voet aan wal hebben gezet. Als ze op rubberbootjes kruipen, is dat in de eerste plaats omdat er geen alternatief bestaat.”

Vandaag zal Dokter Marie 15 vluchtelingen verzorgen in de mobiele kliniek van Calais. De meest voorkomende klachten: tandaandoeningen, infecties aan de luchtwegen en verwondingen. Eén van de 15 patiënten is Ali, een Soedanese jongen van 16 jaar. **Dokter Sameh**, zelf een voormalig vluchteling en arts uit Jemen, helpt Dr. Marie met het tolken: “We zullen Ali helpen om in contact te komen met de organisaties die zich bekommeren over minderjarige vluchtelingen.”, vertelt hij. Na de consultatie komt Ali naar buiten met een hygiënekit onder

de armen: “Ik werd goed verzorgd en er werd naar mij geluisterd. Dat doet deugd.”, vertelt hij met een verlegen lach, om vervolgens te verdwijnen in de ochtendzon.



Elke week trekken mobiele teams van vrijwillige artsen, verpleegkundigen en cultureel bemiddelaars naar de kampen van Calais & Grande-Synthe om medische en psychosociale consultaties te verlenen aan de vluchtelingen. Daarnaast helpen we met de distributie van dekens, kousen, jerrycans en hygiënekits (met o.a tandpasta, scheermesjes en zeep).



WOENSDAG

HET VLUCHTELINGENKAMP IN LESBOS, GRIEKENLAND

“Een Afghaanse jongen van 19 jaar komt de kliniek van Dokters van de Wereld binnen met de vraag of ik iets kan doen aan zijn migraines en sinusproblemen. Tijdens het onderzoek zie ik dat zijn armen volstaan met krassen, het resultaat van automutilatie.”

Aan het woord is **Dokter Laura-Marie Gaertner**, een Duitse keel-neus en oorspecialist die 2 weken meeliep met de teams van Dokters van de Wereld in het grootste vluchtelingenkamp op Lesbos. *“Het kamp werd in september vorig jaar provisioneel gebouwd nadat het vorige kamp*

(Moria) vernietigd werd door een brand. Maar meer dan een jaar later staan de plannen om een nieuw, aangepast kamp te bouwen nog altijd in de koelkast. Intussen zitten zo’n 3500 vluchtelingen opeengepakt in tijdelijke, krappe en lekke tenten. Sommigen zitten al jaren vast op het eiland. Zonder toegang tot deftige elektriciteit, sanitair of verwarming, wachten ze met een steeds banger hart een nieuwe winter af.”

In dit winderig en woestijnachtig no-mansland biedt Dokters van de Wereld medische en psychologische zorg. *“Dokters van de Wereld bood in de eerste helft van 2021 een record van 8.222 consultaties. Wat opvalt zijn de duizenden consultaties voor vrouwen en kinderen. Niet verrassend, als je ziet dat 1 op de 3 kampbewoners eigenlijk kampbewonertjes zijn: kleine kindjes, waarvan 70% jonger dan 12. De leefomstandigheden hebben een desastreuze impact op de mentale*

ontwikkeling van deze kinderen. Ik hou mijn hart vast voor hun toekomst.”

Intussen ziet Laura-Marie een nieuwe patiënt: *“Samen met een Griekse collega zie ik hoe een jongeman zijn vriend op zijn rug ons kabinet binnendraagt. Hij klaagt over een toenemende verlamming aan de linkerkant van zijn lichaam en heeft sinds kort problemen met zijn blaas. Ik bel naar een bevriende neuroloog en we zijn het erover eens: een grondig ziekenhuisonderzoek is hoogdringend, hier zou wel eens sprake kunnen zijn van een tumor. Maar dan hoor ik dat het ziekenhuis in Mytilene niet langer mensen uit het kamp aanvaardt en dat de patiënt al drie keer werd weggestuurd door het hospitaal. Gelukkig zijn wij er om hem medisch op te volgen. Maar het is met een bang & verontwaardigd hart dat ik terugkeer naar Duitsland.”*



Dokters van de Wereld biedt elke dag psychologische zorg, eerstelijnszorg, pediatrische zorg en gynaecologische zorg in het grootste vluchtelingenkamp op Lesbos. In de 1^e helft van 2021 verzorgden we 4.325 kinderen, vrouwen en mannen. We bieden ook vaccinaties aan tegen COVID-19.



DONDERDAG EEN VLUCHTELIN- GENKAMP AAN DE GRENS VAN BOSNIË- HERZEGOVINA & KROATIË.

Vandaag is het groepstherapie in het Bosnische vluchtelingenkamp Miral. In een kring vertellen jonge mannen, sommigen minderjarig, aan onze psycholoog en cultureel bemiddelaar hoe vaak ze al hebben meegedaan aan 'The Game'. Dat is hoe de oversteekpogingen vanuit Bosnië-Herzegovina naar Kroatië worden genoemd. Sommige vluchtelingen zitten al aan hun twintigste poging, en bijna al-

lemaal getuigen ze over pushbacks waarbij ze met soms extreem geweld worden teruggedreven naar Bosnië:

“Deze pushbacks zijn compleet illegaal”, vertelt Tatiana Olivero, coördinator voor Dokters van de Wereld in Bosnië-Herzegovina “Iedereen heeft het recht om asiel aan te vragen. In Bosnië bestaat de grootste groep vluchtelingen uit Afghaanse



“Er zijn tal van rapporten en getuigenissen over Kroatische politiemilities die vluchtelingen bont en blauw slaan en hun schoenen, geld, telefoons en kleren afnemen.”

mensen, op vlucht voor het politieke regime in hun thuisland. Door deze mensen terug te drijven, wordt hun recht op asiel pertinent ondergraven.”

Dat deze illegale pushbacks systematisch gepaard gaan met (extreem) fysiek en psychologisch geweld, maakt de zaak nog kwalijker: *“Er zijn afgelopen jaren tal van rapporten en getuigenissen verschenen over Kroatische politiemilities die vluchtelingen bont en blauw slaan en hun schoenen, geld, telefoons en kleren afnemen. Hierbij gaat het niet enkel over mannen, ook vrouwen en gezinnen krijgen te maken met geweld. Het gaat hier niet over een anekdote, het is een systemisch probleem dat de EU dringend moet aanpakken.”*

De gewelddadige pushbacks stapelen zich op bij oude trauma's, de uitzichtloosheid en de slechte leefomstandigheden in en rond de kampen waar naar schatting zo'n 7000 mensen leven. Die zware mix zorgt voor een toenemende mentale kwetsbaarheid. Het zijn die mentale problemen die Dokters van de Wereld aanpakt. *“Wij zijn actief met mentale zorgprogramma's in de verschillende vluchtelingenkampen en hebben ook mobiele teams die trekken naar de vluchtelingen die zich buiten de kampen bevinden, in de bossen of leegstaande gebouwen.”* Mentale zorg is hier dan ook geen secundaire bijkomstigheid maar een primaire, humanitaire nood: *“Zelfs de mentaal ijzersterkste mensen lopen in deze context mentale kwetsuren op. Elke maand volgen gemiddeld zo'n 300 mensen individuele gesprekstherapie bij ons. **1 op de 4 zijn nog kinderen.** Angst-, slaap- en stemmingsstoornissen komen het vaakst voor, daarna volgen middelenmisbruik, zelfmoordgedachten en relatieproblemen. Wij zijn blij dat we hen kunnen ondersteunen met degelijke mentale hulp. Intussen blijven we getuigen en pleidooi voeren om de situatie te verbeteren.”*



Elke dag werkt Dokters van de Wereld in en rond de vluchtelingenkampen van Bosnië. 12 psychologen en 2 psychiaters combineren individuele gesprekstherapie met groepstherapie. Daarnaast zijn we actief met harm reduction programma's voor mensen die kampen met middelenmisbruik (vaak als copingmechanisme). Voor wie er mentaal erg slecht aan toe is, voorzien we psychiatrische interventies. Speciale aandacht gaat naar de vele kinderen en ongebegeide minderjarigen. In de 1e zes maanden van 2021 liepen 1892 mensen individuele gesprekstherapie bij ons. 2.017 mensen namen deel aan groepstherapie. Het gros van hen bestond uit Afghaanse vluchtelingen.

HET INTERNATIONALE NETWERK IN HET SPOOR VAN D



LANDEN WAAR
DOKTERS VAN DE
WERELD ACTIEF IS MET
HUMANITAIRE HULP
LANGS DE EUROPESE
VLUCHTELINGEN-
ROUTES EN HOTSPOTS

WAT KAN JIJ DOEN?

Met elke gift help je de medische & psychologische zorg van kinderen, vrouwen, mannen en gezinnen op de vlucht in Europa.

JE GIFT FINANCIERT:

- Medicatie die we kosteloos aanbieden
- Medisch materiaal (verbanden, spuiten, bloeddrukmeters, beschermingsmateriaal tegen COVID-19...)
- Transport naar het ziekenhuis
- Hygiënekits: tandenborstels, zeep, scheerschuim, maandverbanden...
- COVID-19 kits (maskers, desinfectiegel)

Je kan onze Europese projecten voor vluchtelingen steunen met een gift via www.doktersvandewereld.be of via een gift op rekeningnummer **BE26 0000 0000 2929** met de mededeling **VLUCHTELINGEN**



VAN DOKTERS VAN DE WERELD E VLUCHTELINGEN



MEDISCHE HULP Veel vluchtelingen 'starten' gezond, maar lopen door de slechte leefomstandigheden, het gebrek aan huisvesting, voedsel en toegang tot zorg gezondheidsproblemen op. Daarbij gaat het vaak over luchtweginfecties, tandproblemen, aandoeningen aan de gewrichten en dermatologische problemen.

WAT DOEN WE?

PSYCHISCHE HULP EN HARM REDUCTION Geweld, chronische stress, stigmatisering, uitzichtloosheid, trauma's: naarmate ze langer op de vlucht zijn, raakt het mentale rugzakje van vluchtelingen steeds voller. Daarom zetten we specifiek in op mentale hulpprogramma's (individuele gesprekstherapie, groepstherapie, harm reduction, psychiatrische begeleiding) in de landen en hotspots waar we werken met vluchtelingen.



SEKSUELE EN REPRODUCTIEVE ZORG Door een gebrekkige toegang tot zorg, armoede en de slechte leefomstandigheden lopen vrouwen en meisjes op de vlucht meer risico op ongewenste zwangerschappen, een gebrekkige toegang tot abortus en een laattijdige (of geen) opvolging van hun zwangerschap. Daarom zetten we in onze projecten voor vluchtelingen in op familiale planning, vroedvrouwen, gynaecologen, vaccinatie en pre- en postnatale zorg.



GENDER BASED VIOLENCE Vrouwen en kinderen op de vlucht zijn extra kwetsbaar voor seksueel geweld. Daarom zetten we in op programma's waarbij we helpen met de detectie en medische, psychologische en sociale begeleiding van slachtoffers van seksueel geweld.



HUMANITAIRE BASISHULP wie als vluchteling langskomt voor medische hulp krijgt als dat nodig is basishulp (kledij, hygiënekits, menstruatiekits, dekens...)



COVID-19 toen het coronavirus een pandemie werd, maakten we onze consultaties voor onze medewerkers en vluchtelingen covid-proof (triage, screening op covid-symptomen, beschermende kledij, maskers en handschoenen voor onze medewerkers...). We startten preventie- en screeningcampagnes voor onze patiënten, en deelden maskers, desinfectiegel en info-brochures uit. In een later stadium zijn we gestart met het toedienen van COVID-19 vaccins.

Bedankt aan...



SEEKANDCARE EN CELESTETIC

SeekandCare is het eerste Belgische platform dat zich richt op zorgprofessionals. Celestetic is het nummer 1 Belgisch merk van Cosmeceuticals.

Samen zijn we gestart met een partnership en ontvingen we 5000 desinfectiegels die we zullen geven aan de inwoners van onze herstelopvang voor daklozen!

Bedankt aan Celestetic en SeekandCare voor de gels!



FUNKYVEGGIE

Onze fietsers van Doc'Riders kregen 100% natuurlijke & BIO energierepen van FunkyVeggie! Bedankt aan deze nieuwe partner!



SIGNAL

Dankzij ons partnership met Signal krijgen meer kwetsbare mensen en families toegang tot tandzorg. Signal doneerde 10.000 tandenborstels & 10.000 tandpastatubes. Daarnaast helpen ze ons met fondsen om onze tandzorg nog te verbeteren.

Wat? Tandzorg is al duur voor de gewone Belg. Maar voor wie arm is of geen ziekteverzekering heeft, is tandzorg helemaal onbetaalbaar. Dokters van de Wereld heeft tandartskabinetten in Brussel & Antwerpen. Hier kunnen onze patiënten over gans België terecht voor gratis tandzorg.



Teambuilding

MINDFUL ART

Mediteren voor Dokters van de Wereld!

In deze woelige tijden is het versterken van teambanden een grote uitdaging voor bedrijven en organisaties. Met onze MindfulArt team-building versterken we de banden, solidariteit en welzijn bij je collega's.

Gedurende 1 of 2 uur bieden we je team een moment van ontspanning & rust. In groepen van 5 tot 20 personen reizen we naar je innerlijke wereld door meditatie & kunst. Na dit moment van rust gaan we verder met een ontspannende groepssessie waarbij verbinding centraal staat.

MindfulArt wordt geleid door Marjan Abadie, professionele bedrijfscoach en partner van Dokters van de Wereld. De kostprijs wordt integraal geschonken aan Dokters van de Wereld. In functie van je wensen, kunnen we de MindfulArt sessies ook virtueel of in een museum organiseren.

Nieuwsgierig naar deze originele team-building? Neem contact op met Nicole Seeck.



— Nicole Seeck

MAJOR PARTNERSHIP
FUNDRAISING OFFICER
02 225 43 69

partners@medecinsdumonde.be

IEDEREEN KAN EEN HELD WORDEN!



Als het gezin binnenwandelt in het kabinet, is de familie heel stil. **Ze maken zich zorgen over hun kleine meisje, maar hebben geen geld of papieren voor zorg.** "Ik onderzocht het meisje en schreef een behandeling voor" vertelt de vrijwillig pediater van Dokters van de Wereld "Toen het gezin vertrok kon ik hen vertellen dat we een plek voor hen hadden gevonden in het opvangcentrum."

Willy sukkelde al weken met zijn voet. "Ik had mijn wond al veel langer moeten laten verzorgen" zegt hij. "Maar als je op straat slaapt kan je geen arts betalen omdat alles geblokkeerd zit." Willy heeft zijn voet op **onze Medibus onder handen laten nemen door onze verpleegster.** Nu is hij weer genezen.

De Covid-crisis heeft het nog maar eens duidelijk gemaakt: onze zorgverleners zijn echte nationale helden. Maar ook de mensen die hen achter de schermen steunen, zijn helden: door jullie bijdrages en solidariteit kunnen de teams van Dokters van de Wereld elke dag mensen helpen die anders verstoken zouden blijven van zorg! Daarom zetten we jullie tijdens onze eindejaarscampagne in de kijker. Want ook jij bent een held!

Bekijk de clip en de campagnepagina op
 www.doktersvandewereld.be



DE 3^E EDITIE VAN DOC'RIDERS: EEN DAVEREND SUCCES!






122
 VRIJWILLIGERS




96
 TEAMS




198 161 €
 INGEZAMELD


15
 PARTNERS

De inschrijvingen voor de 4^e editie zijn geopend:
 schrijf je nu in en krijg een **korting van 50%**
 op de inschrijvingskosten!

Meer info op

 hello@docriders.org



WE ZIJN DRINGEND OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS!

WIE ZOEKEN WE?

Medische en paramedische profielen: huisartsen, specialisten, tandartsen, vroedvrouwen, verpleegkundigen, psychologen, sociaal assistenten

Niet medisch: onthaalmedewerkers, begeleiders tijdens onze straatrondes, assistentie tijdens consultaties

WIE HELP JE?

Jouw vrijwilligerswerk bij Dokters van de Wereld zorgt ervoor dat mensen aan de rand van de samenleving gezien worden en toegang krijgen tot zorg. Het gaat hierbij vooral om dakloze mensen, vluchtelingen, mensen zonder papieren, sekswerkers, druggebruikers en Belgen in extreme armoede.

WAAR HELP JE?

We hebben projecten in Brussel, Vlaanderen & Wallonië:

- ✓ Eigen zorgcentra & zorgantennes
- ✓ Eigen zorgbussen die langsgaan op straat en (metro)stations
- ✓ Opvangcentra voor daklozen
- ✓ Humanitaire Hub: een plek waar vluchtelingen terecht kunnen voor o.a kledij, mentale en medische hulp.

WAT VRAGEN WE?

Je 2 keer (of meer) per maand vrijmaken gedurende 3 maanden of meer



Bekijk onze vacatures op
www.doktersvandewereld.be
of neem meteen contact op met
Irene Sestini,
coördinator van de vrijwilligers via
✉ engagement@doktersvandewereld.be
of ☎ 0491 56 05 19





OOK JIJ BENT EEN HELD!

De Covid-crisis heeft het nog maar eens duidelijk gemaakt: onze zorgverleners zijn echte nationale helden. Maar ook de mensen die hen achter de schermen steunen, zijn helden: door jullie bijdrages en solidariteit kunnen de teams van Dokters van de Wereld ook deze winter mensen blijven helpen die anders verstoken zouden blijven van zorg.



WE HEBBEN U NODIG. BLIJF ONS STEUNEN!

WWW.DOKTERSVANDEWERELD.BE

BE26 0000 0000 2929