

Iedereen **DOKTERS** VAN DE WERELD

NR. 142
LENTE 2022

DONATEURSMAGAZINE

SPECIALE EDITIE

**100% BELGISCH:
WAT DEDEDEN WE IN
2021 IN EIGEN LAND?**

*Simone, vaste bezoeker
van onze zorgbus en één
van de 13.000 mensen die
we in 2021 hielpen*



GENEEST OOK SOCIAAL ONRECHT

Yannis,

Yannis Boumazouzi is arts en werkt elke week als onthaalmedewerker op onze Brusselse zorgbus

...Meer bezoekers, vrouwen en kinderen...

“Sinds de coronacrisis is er veel veranderd: het aantal mensen dat langskomt op de Medibus is toegenomen en we zien ook meer vrouwen en minderjarigen. De vrouwen zijn door de coronacrisis vaker in armoede beland en komen onder meer bij ons langs voor maandverbanden, omdat ze die niet zelf kunnen betalen. Het gaat daarbij trouwens niet enkel over vrouwen die nog ongesteld worden, maar ook over vrouwen die in de menopauze zitten en aan urineverlies lijden.”

...Elke avond uit de voorraad van materiaal heen ...

“Normaal gaan we tijdens onze Medibus-avonden in kleine groepjes op ronde in en rond de stations. Dat doen we om de mensen te vinden die zo kwetsbaar zijn dat ze moeite hebben om tot bij ons te komen. Maar door de grote toename van het aantal bezoekers, hebben we soms niet de tijd om dit te doen. Op sommige avonden zien we soms meer dan honderd mensen en moeten we de distributie van hygiënekits (met o.a. zeep, maskers, hygiënegel) stopzetten, omdat we door de voorraad heen zijn.”

...Geen plek in de opvang, enkel isolatiedekens...

“Het probleem om opvang te zoeken is gigantisch. Als er mensen langskomen die vragen om hen te helpen een plek voor de nacht te vinden, weet ik al op voorhand dat alle centra vol zullen zitten. Het enige wat we vaak nog kunnen doen, is het uitdelen van isolatiedekens om hen toch een beetje te beschermen tegen de kou. Ook voor de minderjarigen vinden we vaak geen plek meer. Ik heb het gevoel dat niemand zich op politiek niveau om deze jongeren wil bekommeren, het maakt mij kwaad en triest.”

...Ik zie dingen die ik nooit voor mogelijk had gehouden...

“De laatste maanden heb ik dingen gezien die ik nooit eerder heb meegemaakt: diabetespatiënten die hun bloedsuiker kwamen testen, omdat ze hun medicijnen niet kunnen betalen; bewusteloze minderjarigen in ademnood na het inhaleren van aceton; vrouwen van rond de zeventig die maandverband vragen, omdat ze geen luiers kunnen kopen; kinderen van twaalf jaar die in het centrum van Brussel op straat slapen; mensen die al twee dagen niet gegeten hebben; een man die geen deken of tent heeft om in te slapen, enkel zijn jas en een kartonnen doos waarin hij zich 's nachts wikkelt. De Medibus is uitgegroeid tot een ankerpunt voor deze vergeten groep mensen. Ze rekenen op ons. Daarom blijf ik elke week op post.”

“De Medibus is een ankerpunt voor deze vergeten groep mensen. Ze rekenen op ons. Daarom blijf ik elke week op post.”



Onze Belgische projecten worden mee mogelijk gemaakt door de financiële steun van de Nationale Loterij.



Beste lezer,

Deze editie staat helemaal in het teken van onze Belgische projecten. Wat deden we in 2021 met uw steun in ons eigen land? Het antwoord: zodanig veel dat we makkelijk 6 magazines zouden kunnen vullen.

Ook in 2021 zette Covid-19 noodgedwongen een stempel op ons werk. **Op onze zorgbussen deelden we meer dan 40.000 maskers uit. Op diezelfde zorgbussen zagen we trouwens een groeiende groep mensen die door de pandemie in de extreme armoede is beland.** Onder hen steeds vaker alleenstaande vrouwen, ongeleide minderjarigen en moeders. We stonden hen bij met hygiëne- en menstruatiekits, probeerden een plek voor hen te vinden in de daklozenopvang en gaven doorlopend paramedische hulp. 2021 was eveneens het jaar van de grootschalige vaccinatiecampagnes. Samen met onze partners trok ons Mobivax-team vanaf mei de straat op om Covid-19-vaccins toe te dienen aan duizenden Brusselse daklozen, mensen in armoede of mensen zonder papieren. Hetzelfde deden we met onze griepvaccinatiecampagne.

Soms vragen mensen mij: waarom is een organisatie als Dokters van de Wereld eigenlijk nodig in een rijk en welvarend land als België? En voor wie? Het antwoord daarop kunt u lezen in deze editie. Want hoewel ons zorgsysteem performant is voor wie de juiste hokjes afvinkt, vallen in België honderdduizenden mensen buiten de boot. **Want voor wie dakloos is, geen papieren heeft, in extreme armoede leeft, of gewoon tot de armere werkende klasse van ons land behoort, is de zoektocht naar betaalbare en inclusieve zorg nog te vaak een glibberig hindernissenparcours.** Een parcours waarop onze medewerkers en vrijwilligers paraat staan, deze mensen bij de hand nemen en hen samen begeleiden richting toegang tot zorg.

— *Michel Genet*

ALGEMEEN DIRECTEUR DOKTERS VAN DE WERELD

LENTE 2022

IN DEZE EDITIE

4 BEELDVERHAAL DIT WAS BELGIË IN 2021



8 DIEPGAAND WAAROM IS EEN ORGANISATIE ALS DOKTERS VAN DE WERELD NODIG IN BELGIË?



14 FOCUS BINNENKIJKEN BIJ DOKTERS VAN DE WERELD ANTWERPEN



BEELDVERHAAL: DIT WAS BELGIË IN 2021



JANUARI. KOFFIE-UURTJE IN DE ANTWERPSE ZIEKENBOEG VAN DOKTERS VAN DE WERELD Onze herstelopvang vond in 2021 een nieuw vast plekje in Antwerpen. Hier kunnen zieke en verzwakte daklozen uitzien en worden ze de klok rond begeleid door medewerkers van Dokters van de Wereld.

FEBRUARI. VRIJWILLIG ARTS ALAIN BEREIDT ONZE PATIËNTE VOOR OP HAAR GRIEPPVACCIN.

In hartje winter rondden we een succesvolle griepvaccinatiecampagne af. Teams van vrijwilligers trokken naar 13 verschillende plekken om mensen te vaccineren die dakloos zijn of uitgesloten waren van het zorgsysteem.



CONSULTATIEDAG IN OOSTENDE Het hele jaar door konden onze patiënten terecht in onze 7 zorgcentra en -antennes. Op deze plekken krijgen onze patiënten medische hulp en integreren we hen opnieuw in het Belgische zorgsysteem.



ONZE ZORGBUS AAN HET CENTRAAL STATION IN BRUSSEL.

Het hele jaar door zag je onze zorgbussen in het straatbeeld van La Louvière, Charleroi en Brussel. We gaven paramedische zorg en deelden tienduizenden hygiëne-, covid- en menstruatie kits uit aan mensen in extreme armoede.



MEI. COVID-VACCINATIEDAG IN BRUSSEL.

In de lente gingen we van start met onze Covid-19-vaccinatiecampagne. Ons Mobivax-team trok de straat op naar daklozencentra, kraakpanden en onze zorgantennes om kwetsbare mensen te beschermen tegen het virus.



EÉN VAN ONZE VRIJWILLIGE TANDARTSEN AAN HET WERK IN ONZE TANDARTSPRAKTIJK

Het hele jaar door zorgden we ervoor dat onze patiënten terecht konden bij specialisten en/of bij beviende ziekenhuizen. In onze eigen Brusselse tandartspraktijk waren wekelijks vrijwillige tandartsen aan het werk.



JULI. ONZE VRIJWILLIGERS VERZORGEN EEN VERZWAakte HONGERSTAKKER IN DE BEGIJNHOFKERK

In juli kwam de hongerstaking van mensen zonder papieren na meer dan 60 dagen tot een eind. Een ploeg van Dokters van de Wereld verleende er doorlopend medische hulp aan de erg verzwakte hongerstakers.

EEN OUDERE MAN OP CONSULTATIE IN DE DAKLOZENOPVANG

Het hele jaar door trokken de mobiele teams van vrijwillige onthaalmedewerkers, artsen en verpleegkundigen naar opvang- en inloopcentra voor daklozen. Dat deden we zowel in Brussel als in Antwerpen en Brugge.



DECEMBER. AFGHAANSE VLUCHTELINGEN 'ONTBIJTEN' NA EEN NACHT OP STRAAT.

Vlak voor de kerstfeesten bevonden honderden asielzoekers zich voor het Klein Kasteeltje zonder registratie- en opvangmogelijkheden. Overgelaten aan hun lot trok Dokters van de Wereld samen met andere organisaties elke dag bij het ochtendgloren naar het Klein Kasteeltje met koffie, dekens, eten en eerste medische hulp.



WAT KAN JIJ DOEN?

Word vrijwilliger! bekijk onze vacatures op www.doktersvandewereld.be

Steun ons met een gift met vermelding **België** en help ons met de aankoop van medicatie, maskers, hygiënekits, menstruatiekits en thermische dekens.

WAAROM IS EEN ORGANISATIE IN DE WERELD NO...

België staat internationaal bekend om zijn degelijke, toegankelijke, kwalitatieve en robuuste zorgsysteem. Maar voor wie buiten de norm valt, niet over een comfortabel inkomen beschikt of niet de juiste papieren heeft, is toegang tot zorg vaak onmogelijk. Totdat Dokters van de Wereld tussenkomt.

DE MODALE BELG

Voor wie in ons land tot de laagste inkomens behoort of geen diploma heeft, is een bezoek aan een arts steeds minder evident. Uit cijfers blijkt dat het aantal Belgen met een laag inkomen dat niet meer aan zorg raakt, is verdubbeld.



SATIE ALS DOKTERS VAN DIG IN BELGIË?



DAKLOOS IN BELGIË

Er zijn geen officiële statistieken over **het aantal daklozen in België**, maar hun aantal wordt geschat op ongeveer **50.000**. Daklozen hebben veel problemen om aan zorg te raken en dat terwijl ze zich in vergelijking met de modale Belg in een veel slechtere gezondheid bevinden: door het leven op straat, slechte voeding, onangepaste kledij en stress lijden ze bovengemiddeld vaak aan mentale en fysieke problemen zoals depressie, slapeloosheid, huidaandoeningen of luchtweginfecties. Toch heeft **7 op 10 geen huisarts**, worden thuisloze mensen geconfronteerd met zorgweigering omdat ze geen verzekering hebben of hebben ze de moed noch het budget om hun weg te vinden in het zorgsysteem.

HET AANTAL MENSEN DAT ZONDER WETTIG VERBLIJF LEEFT

in België is moeilijk in te schatten. Dat komt omdat ze letterlijk onder de radar leven. Het gaat dan bijvoorbeeld over mensen wier asielaanvraag geweigerd werd, zich niet hebben aangemeld of over vluchtelingen die op doorreis zijn in ons land. Mensen zonder papieren hebben in ons land zeer weinig rechten, maar het recht op medische hulp is één van hen. Toch is het voor deze doelgroep zeer moeilijk om aan zorg te raken: de procedures zijn zeer ingewikkeld, elk OCMW interpreteert de regels anders en er zijn zoveel administratieve hindernissen dat op het eind van de rit 80 tot 90% van de mensen zonder papieren nooit tot bij een arts raakt.





DRUGGEBRUIKERS EN SEKSWERKERS WORDEN DOOR DE HUIDIGE REPRESSIEVE WETGEVING

gedwongen om te werken in clandestiene, onhygiënische en soms gevaarlijke omstandigheden of gebruiken schadelijke middelen. Hierdoor lopen injecterende druggebruikers bijvoorbeeld veel meer kans om besmet te worden door Hepatitis C en lopen sekswerkers meer kans op SOA's en (seksueel) geweld. Dokters van de Wereld laat zich ondersteunen door stapels wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat preventieve 'out-reach'-projecten cruciaal zijn bij de begeleiding van zowel druggebruikers als sekswerkers.



VROUWEN IN KWETS-BARE SITUATIES

Wie als vrouw of meisje dakloos is, in armoede leeft of op de vlucht is, draagt specifieke kwetsbaarheden met zich mee. De kans op seksueel geweld is groter, er is sprake van menstruatie-armoede en een gebrekkige toegang tot seksuele en reproductieve zorg. Daarom integreren wij in al onze projecten een specifieke focus op vrouwen en meisjes. We beschikken niet enkel over vroedvrouwen en gynaecologen, maar zorgen er ook voor dat elke vrouw in onze projecten toegang krijgt tot menstruatiekits, prenatale zorg en contraceptie. Daarnaast voeren we samen met onze partners pleidooi om de rechten van sekswerkers te beschermen en seksueel geweld beter te detecteren en te begeleiden.

WAT DOEN WE?



Via onze mobiele projecten

(zorgbussen, teams die o.a. naar daklozencentra, kraakpanden of, sociale restaurants trekken) kunnen kwetsbare mensen terecht voor (para) medische zorg, vaccins, medicatie, koffie, thee, een luisterend oor, thermische dekens, hygiëne-, Covid-, of menstruatiekits

ZORGCENTRA & ANTENNES

In onze **vaste zorgcentra- en antennes** over het hele land kunnen mensen bij ons terecht voor medische en psychische en gespecialiseerde zorg via onze samenwerkingsverbanden met ziekenhuizen en specialisten. In Brussel hebben we een eigen tandartspraktijk.

In onze **humanitaire hub** in Brussel kunnen vluchtelingen en migranten onderweg in ons land terecht voor medische zorg, kledij distributie en juridische hulp.

HERSTEL-OPVANG

In onze **herstelopvang** in Antwerpen kunnen verzwakte, net geopereerde of (chronisch) zieke daklozen uitzielen en rekenen op 24/24 begeleiding door onze teams.

Re-integratie in het zorgsysteem is hét ultieme lange termijn doel.

Al onze patiënten worden zo veel mogelijk omringd door sociaalassistenten die ervoor zorgen dat ze na het zorgtraject opnieuw deel uitmaken van het reguliere Belgische zorgsysteem.

DOKTERS VAN DE WERELD IN BELGIË IN 2021

14.701 MEDISCHE, SOCIALE EN PSYCHOLOGISCHE ZORGTRAJECTEN BIJ 6165 MENSEN



FOCUS

ZORGBUSSEN IN CHARLEROI, BRUSSEL EN LA LOUVIÈRE



1005

consultaties in ons
paramedisch kabinet in
de bus



83,7%

van onze medibus patiënten
had geen enkele toegang
tot zorg en 54,4% van onze
medibuspatiënten sliep op
straat. (*) cijfers Brussel



40.304

chirurgische mondmaskers
uitgedeeld



6764

contacten in en rond
de zorgbussen

Abdoul →

← Annabelle

Bruno →

BINNENKIJKEN BIJ DOKTERS VAN DE WERELD ANTWERPEN

kodibox
www.kodibox.com
Centrum voor onthaal,
zorg en oriëntatie

**Ik sta erg hard
achter het beleid
en de filosofie
van Dokters van de
Wereld waar elke
vorm van White
Savior Complex
afwezig is.
Het is niet de
bedoeling om hier
de held uit te
hangen. We zijn
allemaal gelijk**

—
Tekst en beelden:
Marie Monsieur



In de Antwerpse Seefhoekwijk kom je via een binnenplaats in bij Dokters van de Wereld terecht. Twee keer per week worden de deuren er opengezwaid en wordt er medische hulp geboden aan de meest kwetsbare mensen van de stad. Er staan stoelen buiten voor de patiënten die wachten op hun afspraak en ze krijgen thee aangeboden door Yousif, een dertigjarige man die als vrijwilliger voor de ngo werkt.

Yousif (30): *‘Zes jaar geleden ben ik gevlucht uit Irak. Ik werkte daar als journalist en hielp in mijn vrije tijd bij het Rode Kruis. Ook hier wil ik iets terugdoen voor wat de Belgen hier voor mij deden toen ik pas was aangekomen. Ik hou van dit land, het heeft me een nieuwe toekomst gegeven. Ik fiets rond voor Uber en in het weekend werk ik in de bouw. Daarnaast volg ik een paar keer per week Nederlandse les en werk ik sinds kort als vrijwilliger voor Dokters van de Wereld. Ik vertaal uit het Arabisch voor patiënten en ik geef iedereen een warme drank als ze aankomen. Het is fantastisch werk om te doen. Ik ontmoet veel mensen die hetzelfde hebben meegemaakt, ik ben blij dat ik iets voor hen kan doen.’*

ZORG ALS ALGEMEEN RECHT

Projectleider Oliver (35) vertelt enthousiast over de samenwerking met Yousif. *‘Kunnen werken voor een sociale organisatie waar veel oog is voor diversiteit vind ik erg belangrijk. Ik wil dat wij als team een afspiegeling zijn van onze doelgroep; dat*

hier mensen werken met allemaal verschillende diverse achtergronden maakt het een stuk makkelijker voor onze patiënten om zich hier op hun gemak te voelen.’

Alle drempels wegnemen, daar zijn wij bij Dokters van de Wereld sterk in. We willen ervoor zorgen dat echt iedereen toegang tot zorg heeft. We proberen het hier voor de mensen zo aangenaam mogelijk te maken. Het twee dagen systeem dat we ontwikkeld hebben, werkt erg goed in dit project. Eerst komen de mensen zich aanmelden en hun medisch probleem schetsen en pas daarna krijgen ze een doktersafspraak waarvoor ze - meestal binnen de 2 dagen - moeten terugkomen. Op die manier kunnen we patiënten filteren: diegenen die toch al toegang tot de zorg zouden hebben, verwijzen we door naar de juiste instanties waardoor we de plekken bij Dokters van de Wereld vrijhouden voor zij die echt nergens anders terecht kunnen. Hoe mensen hun weg tot hier vinden? Via mond-op-mondreclame, via een doorverwijzing van een andere instantie of via Community Health Workers zoals Bruno.’

Community Health Worker Bruno (38): *‘Minister Vandenbroucke zette het project van de Community Health Workers op poten. In Antwerpen vormen we met zeven mensen van allemaal verschillende nationaliteiten een groepje. Samen spreken we zestien verschillende talen van Pasjtoe tot Roemeens, Spaans en Arabisch. We gaan naar marktjes, pleintjes en naar de wijkcentra om mensen die geen toegang tot zorg hebben naar hier te begeleiden. Omdat we de taal spreken van de*

“Omdat hij geen papieren heeft, slaagt hij er niet in om de zorg te krijgen die hij verdient.”

patiënten en hen kunnen helpen met de vertaling is de drempel om bij een arts van Dokters van de Wereld aan te kloppen nog kleiner. Ik ben hier vandaag met Abdoul, een man van Marokkaanse origine die ik leerde kennen in wijkhuis Borgerbaan. Abdoul heeft rugpijn en de paracetamol die hij van de apotheker kreeg, helpt niet. Omdat hij geen papieren heeft, slaagt hij er niet in om de zorg te krijgen die hij verdient. Naar de spoedafdeling in het ziekenhuis gaan, lukt niet omdat hij dat niet kan betalen.’

Abdoul (35): *‘In 2019 besliste ik met zeven vrienden om vanuit mijn geboortestad Nador naar België te vluchten. In Marokko*



Abdoul

is er geen werk en is het leven hard. We spaarden samen om een bootje te kopen zodat we de oversteek konden maken. Zo’n tocht over zee is levensgevaarlijk, zelfs voor ons die ons hele leven aan de kust gewoond hebben en de zee door en door kennen. We waren erg bang dat we onze eindbestemming nooit zouden bereiken, je ziet de dood in je ogen tijdens zo’n tocht. Hoewel ik Marokko en mijn mama onbeschrijflijk hard mis, ben ik erg dankbaar dat ik van België mijn thuis heb kunnen maken. In België respecteren ze de mensen. Wie hard wilt werken, die vindt werk. Je wordt hier geholpen. Ik wil erg graag proberen aan de Belgische nationaliteit te geraken, maar durf de papieren niet aan te vragen. Wat als ik teruggestuurd word?’

HET VERSCHIL MAKEN

Annabelle (34) zit aan het onthaal en werkt als medische secretaresse. Ze ontvangt de patiënten, vraagt naar hun gegevens en naar hun klachten en symptomen. *‘Dat ik een verschil kan maken in iemands leven door te luisteren vind ik fantastisch. Door rustig en menselijk met iedereen om te gaan, valt de schroom van onze patiënten weg. Ik ben zelf drietelig en vind altijd wel een weg als dat niet genoeg is. Dan communiceren we via een tolk, via Google Translate of met handen en voeten. We zoeken naar een oplossing tot elke patiënt die hier komt begrepen wordt. De dankbaarheid zien in de ogen van onze patiënten, is hartverwarmend. Vaak kloppen ze op mijn raampje voor ze naar buiten gaan om te wuiven en me te bedanken. Dat ons team ervoor gezorgd heeft dat er een last van iemand z’n schouders valt, dat is toch fantastisch?’*

De jonge Juliana is hier al eerder geweest en komt vandaag terug om de dokter te zien. Ze wilt informatie inwinnen over anticonceptie bij vrijwillige arts Chris. Secretaresse Annabelle stuurt haar door naar de dokterskamer. Juliana’s biologische vader zit in de gevangenis, haar mama verwaarloost haar. Ze woont bij haar vriend in Antwerpen en wil voorkomen dat ze zwanger wordt, want dat zouden haar problemen alleen maar groter maken.

Juliana (18): *‘Ik ben geboren in Charleroi en heb daar een heel moeilijke jeugd gehad. Mijn ouders verplichtten me om te stelen voor hen en omdat ik dat niet wilde, sloegen ze me.*



Juliana

Vandaar het litteken op mijn neus. Ik ging naar een internaat in de stad om weg te zijn van mijn ouders, maar ik was daar zo ongelukkig dat ik mezelf sneed. M’n haar viel uit van de stress. Ik leerde via Facebook een Afghaanse jongen kennen die in Antwerpen woont en besliste weg te vluchten en bij hem te gaan wonen. Ik ben ondertussen twee jaar samen met mijn vriend, ga elke dag een halve dag naar school om Nederlands te leren en kijk ernaar uit om binnenkort een job te vinden of verder te kunnen studeren. Ik ga naar dokter Chris voor anticonceptie. Eerst wilde ik een staafje, maar ik ben toch te bang voor de ingreep. Ze heeft me de pil meegegeven en erop aangedrukt dat ik die niet mag vergeten te nemen. Ik ben er intussen aan gewend, het alarm in mijn gsm doet me er elke dag aan herinneren.’

Dokter Chris (67) werkt als vrijwillige arts bij Dokters van de Wereld. *‘Ik ben huisarts van opleiding en ben meteen na het afstuderen een praktijk gestart met mijn man. Toen ik ontdekte dat er in Antwerpen zoveel mensen met slechte toegang tot zorg woonden, besliste ik me naast het werk in de praktijk ook in te zetten voor minderheidsgroepen. In de Sint-Andrieswijk deed ik bijvoorbeeld voor het Tropisch Instituut laagdrempelige screenings voor hiv en soa’s en ik heb me doorheen die*



jaren steeds meer gespecialiseerd in het domein seksualiteit. Ook hier bij Dokters van de Wereld is seksuele en reproductieve gezondheidszorg mijn focus, naast algemene huisartsenconsultaties. Ik herinner me de eerste hiv-diagnose nog bij Dokters van de Wereld. Een heteroseksuele moslimman en vader van vijf kinderen was door de oorlogssituatie in zijn land gevlucht in de hoop een beter leven te creëren voor hem en zijn gezin. Wanneer hij 's avonds ronddoolde in onze stad ontmoette hij een man die hem beloofde te helpen. De man bood hem eten en onderdak aan en drong hem dat achteraf te betalen met seks. Ik deed een sneltest bij de man en moest hem nadien uitleggen dat hij een hiv-besmetting had opgelopen. Zo'n slecht nieuws gesprek is onvoorstelbaar heftig.

“Ik deed een sneltest bij de man en moest hem nadien uitleggen dat hij een hiv-besmetting had opgelopen. Zo'n slecht nieuws gesprek is onvoorstelbaar heftig.”

Het zijn de verschillende culturen, de mikmak aan mensen en hun verhalen die me erg boeien. Iedereen die hier komt, sleurt een immense rugzak met zich mee en ik wil helpen die rugzak een tikje te verlichten. Dat een mens geen toegang zou hebben tot basisgezondheidszorg, een fundamenteel recht, spreekt mijn rechtvaardigheidsgevoel aan.

Maatschappelijk werker **Flor** (24) legt uit dat het team hard inzet op empowerment. *'Ik sta erg hard achter het beleid en de filosofie van Dokters van de Wereld waar elke vorm van White Savior Complex afwezig is. Het is niet de bedoeling om hier de held uit te hangen. We zijn allemaal gelijk en dat gevoel straalt ons hele team uit. We willen mensen weerbaar maken door hen te stimuleren om veel papierwerk zelf te doen. Lukt dat niet, dan helpen we uiteraard. Maar een mens komt veel verder als je 'm een vis leert vangen*

in plaats van die vis meteen te geven. Dokters van de Wereld is het eindstadium voor veel mensen. België heeft een vrij goede sociale zekerheid, er is een vangnet onder een vangnet en nog een daaronder. En toch zijn er altijd



Annabelle →

← Flor

mensen die – vaak door de belachelijkste redenen – hun recht op alles missen. En net voor die aller kwetsbaarste mensen willen wij er zijn. We scheppen vertrouwen en bekijken voor iedereen die hier komt wat hun rechten zijn. En dat op een erg toegankelijke manier.'



Dokters van de Wereld: Centrum voor Onthaal, Zorg en Oriëntatie
Duinstraat 102, 2060 Antwerpen
Voor een doktersafpraak kunnen mensen zich enkel fysiek inschrijven elke maandag en woensdag tussen 13 en 15u.

WAT KAN JIJ DOEN?

Vacatures: Dokters van de Wereld Antwerpen is nog op zoek naar (vrijwillige) dokters, tandartsen en psychologen.

www.doktersvandewereld.be



Oliver

Vraag

WANNEER ONTVANG IK MIJN FISCAAL ATTEST?

Eind februari stuurden we een fiscaal attest naar alle donateurs die in de loop van 2021 minstens 40 euro hebben gedoneerd aan dokters van de wereld.

Als u uw attest tegen **15 maart niet hebt ontvangen**, neem dan contact met ons op en dan sturen wij u een duplicaat.

Voor alle vragen over uw attest, domiciliëring of eender welke vraag over uw giften: contacteer ons via donateurs@doktersvandewereld.be of 02 225 43 00.

We helpen je met veel plezier verder



SHOPPEN BIJ DELHAIZE = DOKTERS VAN DE WERELD STEUNEN!

TROOPER EN DELHAIZE

Belangrijk nieuws voor iedereen die weleens zijn winkelkar vult bij Delhaize. Delhaize en Trooper hebben de handen in elkaar geslagen, want door te winkelen bij Delhaize kan je nu ook Dokters van de Wereld steunen.

Je kan vanaf nu je SuperPlus-punten, dat zijn de punten die je automatisch spaart met je aankopen bij Delhaize, inruilen voor een schenking aan Dokters van de Wereld en ons zo aan extra financiële middelen helpen.

Bedankt aan...

We willen iedereen die Dokters van de Wereld heeft gesteund bedanken:

Onze vrijwilligers die ons het hele jaar door helpen om sociaal onrecht te genezen

Onze donateurs en onze partners: jullie maken onze projecten mogelijk

Iedereen die een actie heeft opgezet voor Dokters van de Wereld!

Hier enkele voorbeelden:

- ♥ Carlos en Mia die ter gelegenheid van hun huwelijksjubileum vroegen om Dokters van de Wereld vrijblijvend te steunen
- ♥ De Familie Boelens die ons ter gelegenheid van hun feest mee opnamen onder de goede doelen
- ♥ de 10 Bernadettekoningen die rond Drie Koningen een actie voor ons hebben gevoerd
- ♥ de familieleden van overledenen die in moeilijke tijden aan ons dachten om de bloemen en kransen te vervangen door een gift
- ♥

Wij bedanken u nu al voor jullie verdere steun in 2022!



DOC'RIDERS-AFFICHES OVER HET HELE LAND!

Dankzij ClearChannel kregen we de kans om in heel België een grootschalige postercampagne te lanceren in stations en op straat.

Dankzij hen kon je onze Doc'Riders-affiches massaal in het straatbeeld en de stations zien!

DE ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN ONDERSTEUNEN ONZE MEDIBUS & ADOBUS IN HENEGOUWEN!



'We ondersteunen de Medibus en de Adobus in Henegouwen omdat we samen met Dokters van de Wereld streven naar een toegankelijker gezondheidssysteem voor iedereen. Dat betekent ook toegang tot zorg voor de meest kwetsbaren onder ons zo als daklozen, sekswerkers ongewenst zwangere vrouwen, minderjarige meisjes in precaire leefomstandigheden, mensen zonder papieren... Op de zorgbussen krijgen deze mensen op een laagdrempelige manier de nodige basiszorg, informatie en preventietools aangereikt. Zo helpt Dokters van de Wereld hen opnieuw hun fysieke, seksuele én geestelijke gezondheid in eigen handen te nemen.' **Onafhankelijke Ziekenfondsen CSR-Team**

WELKE PROJECTEN ONDERSTEUNT DE ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN?

De Zorgbus in Charleroi en Colfontaine

In 2017 lanceerde Dokters van de Wereld de eerste Medibus in Henegouwen. Net als het grote broertje in Brussel gaat ook dit mobiele team op zoek naar

geïsoleerde mensen bij wie de band met het zorgsysteem is doorgesneden. In Charleroi richten we ons op een divers publiek dat varieert van Belgen in grote armoede, sekswerkers, druggebruikers en daklozen. In Colfontaine is de Medibus meer gericht op Belgen in grote precariteit.

WAT DOEN WE?

In de Medibus kan iedereen terecht voor paramedische zorg. Elke partner brengt zijn eigen expertise aan: van verpleegkundige zorg tot sneltesten voor HIV, hepatitis C en syfilis. Wie wil kan er ook steriele injectienaalden verkrijgen. Indien nodig kunnen we onze patiënten doorverwijzen naar medische, sociale of juridische centra.

Onze Adobus in Colfontaine

Colfontaine, gelegen in het hart van de Borinage, is een voormalige mijn gemeente. De sociaal-economische context is zeer moeilijk.

In de middelbare school van Colfontaine

werden afgelopen jaren steeds meer tienerzwangerschappen vastgesteld. Er zijn groepsactiviteiten rond seksuele zorg maar voor een individuele begeleiding moeten de leerlingen naar een verafgelegen centrum voor gezinsplanning.

“In 2021 hielpen de Onafhankelijke Ziekenfondsen ons met de renovatie van onze zorgbus. Ook dit jaar blijven we samen verder werken. Hartelijk bedankt daarvoor!”

De Adobus gaat één keer per week naar de school zelf. In de bus kunnen jongeren in alle vertrouwelijkheid onze zorgmedewerkers ontmoeten. Dat gaat van individuele gesprekken en de toegang tot een zwangerschapstest, noodanticonceptie, condooms, HIV-Syfilis screening tests, toegang tot menstruatieverbanden of ander hygiënisch materiaal.



WENST U UW ENGAGEMENT VERDER TE ZETTEN VOOR DOKTERS VAN DE WERELD?

VRAAG UW GRATIS BROCHURE OVER LEGATEN EN TESTAMENTEN AAN

JA, ik wens meer informatie te ontvangen over legaten, giften, levensverzekeringen en fondsen.

JA, ik wil dat de dienst legaten me telefonisch contacteert.

OPSTUREN NAAR: Dokters van de Wereld,
Dienst legaten - Kruidtuinstraat 75 - 1210 Brussel

MEER INFO? legaten@doktersvandewereld.be
T : 02 225 43 62 - www.doktersvandewereld.be

M. Mevr.

Naam

Voornaam

Adres

Postcode Stad

Tel.

E-mail.....

WE HEBBEN U NODIG. BLIJF ONS STEUNEN!
BE26 0000 0000 2929

